

Contactblad



van de R.K. Parochie
St. Rafaël
Utrecht-Overvecht

december 2009

KERKCENTRUM

St. Rafaël
Lichtenberchdreef 4
3562 RD Utrecht
Telefoonnummer van de beheerder: 030 - 261 2899
email bestuur: bestuur.rafaelparochie@gmail.com

PASTOR

J.R. Skiba
Tel. spreekuur: woensdag 10 - 12:00 uur
Telefoonnummer is nummer van secretariaat: 030 - 261 1252
email: j.r.skiba@gmail.com

SECRETARIAAT

Op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur 030 - 261 1252
email: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com
Voor dringende gevallen buiten deze uren kan hetzelfde tel. nummer worden gebruikt. Spreek uw vraag of bericht in. Deze zal dezelfde dag worden beluisterd.

FINANCIËN

Gironummer voor kerkbijdragen aan de parochie: giro 96 89 125

Andere stortingen: giro 12 45 302 t.n.v. RK. Parochie St. Rafaël Utrecht

email penningmeester: penningmeester.rafaelparochie@gmail.com

KERKBLAD

Redactieadres: Lichtenberchdreef 4
email: redactie.rafaelparochie@gmail.com

Uiterste inleverdatum voor kopij:

Nummer 1: 7 januari 2010

Vouwen op 20 januari 2010

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

Pastoraal

'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden'. (Mt 6. 31-33)

Namens de pastores van het parochieverband Noord-West van onze stad mocht ik een openingswoord houden voor de vertegenwoordigers uit onze zes parochies op 26 september. Wij zijn toen samen gekomen in het kerkcentrum Nicolaas-Monica om mee te denken aan een beleidsplan voor onze nieuwe Sint Ludgerusparochie.

Voor dit openingswoord heb ik als leidraad de bovenste evangelietekst gekozen; om twee redenen. Allereerst omdat ik van mening ben dat wij in de nieuwe parochie St. Ludgerus met zes geloofsgemeenschappen zoekende zijn naar de (nieuwe) juiste vormen van samenwerking. Vooral zoeken we naar wat we beter samen kunnen doen, organiseren, vieren en wat er misschien beter apart gedaan kan of moet worden. Mogelijk lopen we in die zoektocht verschillende keren de verkeerde weg op. Dan moeten we een andere weg inslaan of zelfs terugkeren om weer de juiste weg te zoeken.

De gekozen bijbelse passage kan ons (ten tweede) een houvast geven voor die zoektocht. Als leerlingen van Jezus dienen wij nooit uit het oog te verliezen waarnaar we eigenlijk op zoek zijn: Gods Koninkrijk. Hierbij mogen wij ten volle beseffen dat met dit Koninkrijk geen plek wordt aangeduid maar vooral menselijke verhoudingen. De pefatie van het feest van Christus Koning geeft mogelijk de mooiste samenvatting van de vele bijbelse aanduidingen omtrent het koninkrijk van God: het is een koninkrijk van vrede, liefde en gerechtigheid. Als deze eigenschappen aanwezig zijn in de menselijke relaties dan leeft men eigenlijk nu al in Gods Koninkrijk. En daar gaat het om!

De bedoeling van Jezus onderricht was ten diepste het Koninkrijk van God te stichten. Daar preekte Hij voortdurend over. Maar zoals wij

weten, is zijn diepste bedoeling geen werkelijkheid geworden. In plaats van Gods koninkrijk is de kerk ontstaan. We mogen in zekere zin teleurgesteld zijn. Maar van de andere kant mogen we ook blij zijn met de kerk. Ik ben blij dat de Kerk toch wel is gekomen. Dit zeg ik, vanwege het besef van mijn eigen onvolmaaktheid, zwakte, gebrokenheid. Hoeveel ontbreekt mijzelf nog voor de werkelijke deelname aan Gods Koninkrijk van vrede, liefde en gerechtigheid? Daarom ben ik blij met de kerk, die niet volmaakt is, zoals ik niet volmaakt ben, maar telkens weer oproept om naar Gods Koninkrijk te blijven zoeken.

Ook de andere leden van het pastorale team - zoals ik dat ervaren heb - willen zich juist daarom voor de kerk inzetten: niet voor de kerk van stenen - althans niet op de eerste plaats - maar voor het gedachtegoed van de kerk. Voor de kerkgebouwen natuurlijk ook wel, maar allereerst voor de boodschap van de kerk, want de rest zal ons erbij gegeven worden. Echter, niet zomaar gegeven worden: God werk door mensen. Als het evangelie zegt dat de rest ons zal gegeven worden wil dat niet zeggen dat het echt vanzelf komt. Eerder betekent het: daar waar liefde, vrede en gerechtigheid is komt al het andere er gemakkelijker bij. Zoals ook het omgekeerde waar is: daar waar ruzie, haat en nijd is komt er niets goeds tot stand.

Er moet nog veel gebeuren in onze nieuwe parochie. Maar wat u allen direct (en misschien het meest) raakt is de verandering van de mistijden. St. Rafaël en de parochie in Zuilen gaan naar 11.00 uur; andere parochies naar 9.30 uur. Voor geen enkele parochiegemeenschap is het eenvoudig om met de vertrouwde tijd te schuiven. Maar we mogen tegelijkertijd beseffen dat de zwaarste last komt op de schouders van de pastores; ze krijgen immers twee vieringen achter elkaar te doen. Ik wil u dan danken voor het getoonde begrip in deze kwestie.

Hierna leest u meer over de beleidsdag. Die dag hebben we alvast onder de hoede van onze nieuwe patroonheilige St. Ludgerus gesteld. Komend jaar komt u ongetwijfeld meer weten over deze, in Zuilen geboren, heilige bisschop.

Pastoor Joachim R. Skiba

Beleidsdag

In de vorige aflevering van ons Contactblad kondigden we al kort de beleidsdag van het parochieverband St. Ludgerus i.o. aan. Deze werd gehouden op zaterdag 26 september in het kerkcentrum Nicolas-Monica. Het werd een zeer geslaagde dag.

Van elke geloofsgemeenschap van het parochieverband waren er meer dan tien vertegenwoordigers. Laurens Baas, de voorzitter van de stuurgroep van het parochieverband, leidde de dag, daarbij gebruik makend van zijn expertise en ervaring als mediator.

Na een inspirerende opening van Joachim Skiba, straks de pastoor van het parochieverband, mochten we op verrassende wijze in beweging komen: in een grote kring werden we op diverse wijzen 'gesorteerd' naar schoenmaat, lengte, etc. Zo mengde de groep zich heel snel en werd ons beurtelings gevraagd heel kort aan te geven welke zorg en welke hoop we hebben over de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. Bij het merendeel kwam de zorg naar voren de eigenheid en het pastoraat van de nabijheid kwijt te raken. Maar bij allen is ook de hoop en verwachting, dat samenwerking in het grotere verband een kans is en versterking zal brengen.

Later in groeps gesprekken werd vooral vooruit gekeken: Hoe willen we over vijf jaar enthousiast praten over de St. Ludgerusparochie? Hoe kunnen we dat bereiken? Wat belemmert ons daarin en moeten we zeker niet doen, wat moeten we koesteren en bewaren van wat er nu is, waarmee kunnen we elkaar verrijken en wat zouden we gezamenlijk kunnen ontplooien?

De uitkomsten van de gesprekken getuigden van zowel idealisme als realisme. Alles werd op grote vellen papier geïnventariseerd naar werkvelden van het hele parochiële werk: Gemeenschapsopbouw, Diaconie, Catechese, Liturgie, Verkondiging en Missie, Bestuur en Organisatie. Dat gaf aanvankelijk enige verwarring, omdat niet in die categorieën was gedacht en het moeilijk kiezen was waar iets nu bij hoorde. Maar uiteindelijk kwam er toch een prima overzicht, waarin goed werd weergegeven wat er was besproken en wat als belangrijk was genoemd. Opvallend is, evenals in mei toen er een kleinschaliger bijeenkomst was, dat de overeenkomsten in visie zeer groot zijn. Ook al

heeft elke geloofsgemeenschap een specifieke eigenheid, we delen met elkaar dat we op eigentijdse wijze open, laagdrempelige, mensen nabije gemeenschappen willen zijn, in vertrouwen levend vanuit de overtuiging, dat Jezus Christus ons daarin voorgaat en steunt.

Dat is toch bemoedigend!

Ook al zal straks in 2010 het parochieverband formeel een feit worden (de datum moet nog worden vastgesteld), de inhoudelijke vorming van de St. Ludgerusparochie zal heel geleidelijk tot stand komen. We moeten wennen aan elkaar, inzichten van wat we samen kunnen doen en wat we beter per locatie kunnen doen, zullen zich moeten ontwikkelen en daar is tijd voor nodig. Dat is misschien maar goed ook. We zullen in beweging moeten blijven, telkens weer zoekend naar antwoorden, die deze tijd van ons vraagt.

Kerkenleven

Het stond op de voorpagina van de krant. Professor Ellen van Wolde uit Nijmegen had ontdekt dat Bijbel niet begint met 'God schiep hemel en aarde', maar met 'God scheidde hemel en aarde'. U zult het ongetwijfeld hebben meegekregen. Wat mij betreft een rimpeling in een glas water. Als godsdienstige mensen zijn wij geen vorsers hoe het heelal is ontstaan. De verhalen van de Bijbel zijn op zijn hoogst 6000 jaargeleden opgeschreven. Ik wil maar zeggen, de schrijvers van toen zijn er ook niet bij geweest toen God hemel en aarde schiep, of naar het nieuwste inzicht, scheidde. Immers, in de geschiedenis van het heelal zijn die 6000 jaar als vorige week. Als gelovige ben ik niet zo geïnteresseerd in hoe het leven destijds precies is ontstaan. Naar mijn smaak gaat het om het herkennen van het patroon dat toen in de Schepping is neergelegd. Dat patroon kun je namelijk ook vandaag toepassen als leidraad voor je eigen leven nu. De kern is dat de kerk geen historische vereniging is, maar juist leert dat het leven tot op vandaag aan toe is gegrondvest in en door God. Mensen leven niet in het verleden, maar wel van het verleden. Natuurlijk is het uitpuzzelen over hoe het allemaal zo gekomen is interessant, maar is niet

wat ons gelovigen bindt. Wij zijn geen natuur-historici. Wij zijn een kerk die hardop zegt dat God zoveel groter is dan wij, dat Hij voor en na alles is van wat wij kennen. Met puzzelen probeer je iets te ontrafelen. Maar dingen die achter de horizon van onze kennis liggen, die groter zijn dan ons bevattingvermogen, daar kun je als mens niet tegenaan puzzelen. Dat is een mysterie waar je je op een andere manier mee bezig houdt dan met een rekenles op school. Het is niet een kwestie van weten, maar van in vertrouwen mee omgaan. Niet een kwestie van in je greep hebben, maar iets dat jou in de greep heeft en waar je slechts in eerbied voor kan buigen en stil van worden. Alleen stond dat niet op de voorpagina van de krant, want dat is geen nieuws.

Lex Janssen

Vastenaktie 2010

2010 wordt een jubileumjaar, dan gaat de vijftigste Vastencampagne van start. Na "Leef in eenvoud" (2007), "Zorg voor elkaar" (2008), "Ontmoet de ander" (2009), is "Behoud van de schepping" het thema van de vastenaktie (2010). Door de film van AL Gore stond het broeikaseffect in een mum van tijd nummer één op de politieke agenda. Echter, zorg om de effecten van het veranderende klimaat is niet iets van de laatste tijd.

Jaren geleden is al zorg uitgesproken over de klimaatdreiging.

De slagzin waarmee Vastenaktie in 1961 begon "Alleen wie deelt maakt de wereld één" lijkt als twee druppels water op de huidige slagzin "De wereld groeit als wij delen"

Paus Benedictus XVI schrijft in zijn jongste encycliek: Ethische waarden zijn nodig om de huidige economische crisis te overwinnen, de honger te verdrijven en alle volkeren tot ontwikkeling te brengen.

In 1961 leefden wij in een wereld vol hoop en verwachting nu wordt de wereld beheerst door een financiële crisis en een klimaatcrisis.

Hebzucht en eigen belang hebben geleid tot de kredietcrisis, schrijft de paus. De aarde is aan de mensheid gegeven om te gebruiken en te behoeden, en dat God een plan heeft voor ieder mens. Hij houdt een

vurig pleidooi voor de bescherming van migranten en het investeren in landbouw en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Ontwikkelingshulp kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de huidige economische crisis. Want hulp aan de armste landen moet gezien worden als een waardevolle manier om welvaart te creëren voor iedereen.

Malawi wordt het land dat in de campagne van 2010 centraal staat, werken aan een betere positie voor boerenfamilies die direct de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervinden.

Ofschoon zij niets hebben bijgedragen aan het ontstaan van het broeikaseffect, ondervinden ze er wel als eerste de gevolgen van.

Extreme droogten wisselen af met hevige regenval.

In december 2009 wordt tijdens een grote VN conferentie in Kopenhagen besloten over een nieuw internationaal klimaatverdrag. Politici moeten worden aangespoord het niet bij mooie woorden te laten, maar daadkracht te tonen. Op 12 december is er een bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht waar duizenden gelijkgezinden kracht zullen bijzetten aan deze oproep.

Wat zijn uw drijfveren? Wat zijn uw intenties? Het lot van anderen is ook onze zorg.

(Voor u gelezen uit Vastenaktie nieuws).

Diaconie

Het Orgelconcert

Graag wil ik u verslag doen van het orgelconcert dat, zoals ieder jaar, plaats vond op de zondag na de feestavond, dit jaar op 27 september. Het concert werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Gemeentelijk fonds voor de leefbaarheid.

Voor het concert waren uitgenodigd Mevr. Kazue Goto (orgel) en Mevr. Yvonne Rietbergen (blokfluit).

Om dit concert ook aan de buurbewoners en parochianen bekend te maken heeft er ongeveer twee weken een spandoek aan de kerk gehangen.

Bij onze directe burens is er een uitnodiging in de brievenbus gedaan. Dit resulteerde in een bezoekersaantal van ongeveer 60 personen.

De vice-voorzitter van ons bestuur Edwin Ossewold sprak een welkomstwoord, waarna Yvonne Rietbergen een toelichting gaf op de te spelen stukken.

Tijdens het concert was het publiek zeer aandachtig en geboeid.

De musici lieten dan ook nieuwe kanten van zowel het orgel als van de blokfluit horen. Na afloop van het concert bedankte dhr. Ossewold beide James en waren er bloemen en applaus.

Van de nazit (koffie met cake) werd ruim gebruik gemaakt. Men was vol lof over de programmakeuze, de uitvoering en de akoestiek van de kerk. Het koffiedrinken was een bindende factor, want pas na anderhalf uur vertrokken de laatste bezoekers.

Wij, van de organisatie, vonden het een zeer geslaagde middag en zeker de moeite waard om te herhalen.

De geplande concertdatum volgend jaar is zondag 3 oktober 2010.

A.Th.Herremans-Bailly.

Het Rafaëlfeest

De vrijdagavond voorafgaand aan het concert hadden we traditiegetrouw ons parochiefeest. En ook dit jaar was het een soort familiegebeuren, maar dan wel een met een heel grote familie. Ook de mensen die dit jaar voor het eerst kwamen (ja, die waren er ook!) waren al snel opgenomen. De eucharistie, voorafgaand aan het feest, werd door 130 mensen gevierd. Veel meer dan in voorgaande jaren. Klaarblijkelijk zien we dit als een integraal deel van de avond; geen feest zonder!

Tijdens de viering was er een collecte voor nieuwe kleding voor de acolieten. (Inmiddels aangeschaft). De opbrengst was 250 euro!

De rust en ingetogenheid van tijdens de viering was na het begin van het feest in de ontmoetingsruimte al heel snel verdwenen. Daar droeg aan bij de overvloed van lekkers bij de koffie en thee. Want, inmiddels ook

traditie, was er door veel parochianen hard gewerkt om dit deel van de avond goed te beginnen.

De drankjes daarna werden, traditiegetrouw, ingeschonken door de jeugd. En dit jaar was er zelfs 50 liter bowl gemaakt, waar men behoorlijk gebruik van maakte. Dus u begrijpt, de innerlijke mens werd deze avond goed verzorgd.

Maar ook de rest was in orde. Zoals ieder jaar verzorgde Dennis, onze hofdiskjockey, de muziek, op zijn kenmerkende ontspannen manier. En wilde men even rustig praten? Geen probleem, want de kapel was weer speciaal ingericht voor dit doel.

Over de avond gespreid waren daar het speciale koor, en onze voordrachtskunstenares met een plastische voordracht over plastische chirurgie. De aanwezigen werden ook getraakteerd op een bijzonder indrukwekkende karate demonstratie van Tony Scheerboom.

Een jaarlijks terugkerend gebeuren op deze avond is de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar. En deze keer had het bestuur weer gekozen voor een echtpaar, Diny en Kees Zwart. Ze treden niet op de voorgrond maar zijn al heel veel jaren actief bij het verzorgen van de vieringen, op diverse manieren. Zij hadden er duidelijk niet op gerekend, gezien hun oprechte blijdschap.

En, toeval of niet, bij de trekking door onze diaken Lex van het winnende nummer voor de paaskaars, werd een nummer getrokken dat in bezit was van ons vrijwilligersechtpaar. Diverse aanwezigen zagen hierin de hand van de voorzienigheid. De opbrengst van de verloting van de kaars heeft trouwens 280 euro opgebracht.

Wat natuurlijk niet onvermeld kan blijven is een ander hoogtepunt van de avond, het buffet. Ook dit jaar weer een keur van bijzondere en lekkere zaken, variërend van salades, diverse vleeswaren, soorten vis, quiches, gehaktballen, gevulde eieren,, teveel om allemaal op te noemen. En ieder liet het zich smaken.

De jeugd, maar ook enkele al wat oudere mensen, vermaakten zich ook buiten met tafeltennis. En binnen werd er ook nog gedanst, en dat alles tot tegen middernacht.

Ja, weer een bijzondere avond. En het was de laatste keer als **parochie** van St. Rafaël niet meer. Want volgend jaar zijn we deel van de Ludgerusparochie, samen met nog 5 andere geloofsgemeenschappen.

Maar dat er rond het einde van september weer een feest zal zijn lijkt mij niet meer dan logisch, gezien dit jaar en voorgaande jaren. Want de kerk en de geloofsgemeenschap blijven bestaan!

Waar velen niet bij stilstaan is dat zo'n feest alleen mogelijk is dankzij het werk van vele vrijwilligers, niet in het minst zij die de ruimtes verzorgen waarin het wordt gehouden, vóór en na het feest. Want zowel de ontmoetingsruimte als de kapel moeten worden omgebouwd en versierd. Maar de dag erna ook weer terug gebouwd worden en goed schoongemaakt. Alle medewerkers, ook deze, worden hartelijk bedankt!

CvdV

Bedevaart naar Italië (met een toeristisch tintje) (Rome, Assisi en Florence)

Na de mooie reis van dit jaar willen we graag ook volgend jaar een soortgelijke reis organiseren. Dan vanuit onze Ludgerusparochie i.o. Daarom wordt dit bericht vrijwel gelijktijdig gepubliceerd in elke geloofsgemeenschap. Zou uit een bepaalde gemeenschap veel belangstelling zijn, dan zal men bij de eigen kerk met de bus opgehaald worden. Een bijzondere kans...

Omdat de Paus op 13 mei 2010 in Fatima is, vertrekken we een week later dan ik eerder aan belangstellenden vertelde, dus let op de data.

Een korte vooruitblik:

Assisi - geboorteplaats van de heilige Franciscus, met al zijn prachtige kerken en fresco's die over zijn fascinerend leven tot nu toe getuigen.
Rome - audiëntie bij de paus, Nederlandse kerk naast het St. Pietersplein, keuze uit vier basilieken: St. Pieter (+ Vaticaanse Museum), St. Johannes van Lateranen, Catacomben van st. Callixtus.

Uit de tijd van de Romeinen: Forum Romanum, Colosseum en Circus Maximus. Ook Pantheon, piazza Navona, beroemde fonteynen en nog andere dingen.

Florence - een plaats die de tijd van de Renaissance inluidde met de beroemde namen van o.a. Leonardo da Vinci en Michelangelo. (enkele veranderingen ten opzichte van 2009)

Belangrijke gegevens:

Tijd - van zondag 16 mei 2010 t/m dinsdag 25 mei 2010.

Verblijf in 3- sterrenhotels (of gelijkwaardig) o.b.v. halfpension.

Prijs ca. 700 - per persoon (dit is een schatting voor een tweepersoonskamer p.p.

Op dit ogenblik kan ik u alleen verzekeren: de verhouding prijs/kwaliteit zal zeer gunstig zijn, want we gaan als groep en we worden op één of twee plek(ken) (bij de kerk) opgehaald.

Belangrijke opmerking: men moet goed ter been zijn

U kunt zich aanmelden

via een briefje, adres Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht, via de telefoon bij het parochiesecretariaat (tel. 2611252), bij Ria Kennedy (ook voor meer informatie) - 06 4257 5998 of per e-mail j.r.skiba@gmail.com

Benodigde gegevens zijn naam, adres, tel nr. en aantal personen.

Binnen een week zult u een bevestiging ontvangen.

Namens het reis comité, met vriendelijke groet, pastor Joachim R. Skiba

P.S.

Zou u een week na aanmelding nog geen bevestiging hebben ontvangen, bel dan a.u.b. het secretariaat, zodat actie kan worden genomen.

6 keer barmhartig

Dit was de titel van de folder door de gezamenlijke parochies in maart uitgegeven. Elke maand zou een parochie een werk van barmhartigheid centraal stellen.

Hongerigen spijzen:	Jacobus parochie
Naakten kleden	Nicolaas Monica
Gevangenen bezoeken:	Joseph kerk
Vreemdelingen herbergen:	Antoniuskerk
Dorstigen laven:	Dominicus parochie
Zieken bezoeken:	Rafaëlkerk

Dat laatste heeft zondag 13 september bij ons plaats gevonden.

Er was een grote opkomst: 15 personen ontvingen de ziekenzalving en 19 personen kregen de ziekenzegen. Op het altaar stonden in het midden de kaarsen van de zes parochies, zes keer barmhartigheid. De viering was geheel in het teken van troost, hoop en gebed. Aan het einde van de dienst ontvingen de deelnemers een kaart met het gedicht: Wat ben ik rijk! Na afloop was er een gezellig samenzijn met koffie en een extraatje. Veel parochianen hebben zich ingezet om alles goed te laten verlopen en met succes. Hartelijk dank voor deze medewerking.

Wat ben ik rijk Heer, dat ik mag leven
en iedere morgen weer ontwaken mag
Dat U ook mij een taak hebt willen geven
een opdracht om te doen Heer elke dag.

Wat ben ik rijk, ik zie Uw zon nog schijnen,
die alles in een gouden glans steeds zet.
Waardoor de zorgen soms wat gaan verdwijnen
en ik weer op Uw zegeningen let.

Wat ben ik rijk, ik hoor de vogels zingen,
de mussen kwetteren in de goot.
Het zijn ontelbaar vele kleine dingen,
waarmee U ons zo heel veel vreugde bood.

Wanneer ik hoor van al die levensvragen,
ben ik beschaamd voor elk liefdeblijk.
Al geeft U mij dan soms een kruis te dragen:
Ik mag Uw kind zijn Heer.... wat ben ik rijk.

Nieuwjaarsdag

Vrijdagmorgen 1 januari 2010 is er een eucharistieviering om het nieuwe jaar goed te beginnen. Aanvang om 11.00 uur, dus de nieuwe tijd. Aansluitend nieuwjaarsreceptie met koffie of thee met een oliebol, en later een feestelijk drankje.

Vieringen in de St. Rafaël kerk



za	28 nov	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	29 nov	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	5 dec	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	6 dec	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	12 dec	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba en Lex Janssen</i>
zo	13 dec	10.30 uur	Woord- en Communieviering <i>Lex Janssen</i>
za	19 dec	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	20 dec	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
do	24 dec	22.00 uur	Kerstnachtviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
vr	25 dec	10.30 uur	Hoogfeest van Kerstmis <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	26 dec	10.30 uur	Eucharistieviering 2^{de} Kerstdag <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	27 dec	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
vr	1 jan	11.00 uur	Nieuwjaarsviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	2 jan	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	3 jan	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>

za	9 jan	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	10 jan	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	16 jan	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Ted Hoogenboom</i>
zo	17 jan	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Ted Hoogenboom</i>
za	23 jan	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G. Westerveld</i>
zo	24 jan	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G. Westerveld</i>
za	30 jan	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	31 jan	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.00 uur

Polska Msza SW Niedziela 12.00 Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er koffie of thee. Deze periode dus 18 december en 15 januari 2010.

Opgelet:
Met ingang van 1 januari 2010 begint de
zondagmorgenviering
om 11.00 uur

Parochie wel en Wee

Overleden:

- 13 sep 2009 Lex Fraay
Hij woonde Indusdreef 5
en werd 82 jaar.
- 18 sep 2009 Maria van Beusekom - Rodrigus
Zij woonde Dommeringdreef 94
en werd 79 jaar.
- 25 okt 2009 Berry van Doornik
Hij werd 46 jaar

De parochie wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel sterkte.



**Als ons leven eindigt,
moet het zijn zoals bomen in de herfst:
vol goede vruchten**

Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

29 nov	Viering Schrift en tafel	Ds. Harry Wim Wierda
1 dec	Eucharistieviering	Pastor Theo de Groot
6 dec	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim wierda
13 dec	Viering Schrift en tafel	Ds. Harry Wim Wierda
20 dec	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Zeldenrust
24 dec	Oec. Kerstnachtviering aanvang 22.00 uur	Ds. Harry Wim Wierda
25 dec	Oec. viering Kerstmorgen	Ds. Harry Wim Wierda
27 dec	Oec. Woorddienst	Ds. Cees van Steenis
31 dec	Oudjaarsviering aanvang 19.30 uur	Ds. Harry Wim Wierda
3 jan	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Zeldenrust
5 jan	Woord en Communieviering	Pastor Corrie Sturkenboom
10 jan	Viering van Schrift en tafel	Ds. Harry Wim wierda
17 jan	"Verhaal halen"	werkgroep vieringen
24 jan	Viering Schrift en tafel	Ds. Harry Wim Wierda
31 jan	Eucharistieviering	Pastor Huub Schumacher

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

29 nov		mw.vd. Schrier
6 dec	Dienst van Schrift en Tafel	Pastor Jacobs
10 dec	Kerstzang m.m.v. cantorij van de Joh.Kerk	pastor Jacobs en ds Jurjens
13 dec		dhr Smits
20 dec		drs Vroegindeweyj
24 dec	Kerstnachtviering, 19.00 uur	pastor Jacobs /ds Jurjens
25 dec	2 ^{de} kerstdag	pastor Jacobs /ds Jurjens
27 dec		da Meynen
31 dec	Oudejaarsviering	pastor Jacobs /ds Jurjens
3 jan	Dienst van Schrift en Tafel	pastor Jacobs /ds Jurjens

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen.

Vieringen in Rosendaal

29 nov	Dienst van schrift en tafel	Pastor Annigje Bos
6 dec	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
13 dec	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
20 dec	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
24 dec	19.00 uur: KERSTNACHT (met koor) op het Rosenplein.	Pastores Bos, Hettinga en Moorman
25 dec	KERSTMORGEN op Rosenplein afgestemd op PG-bewoners.	Pastor Hettinga
27 dec	Eindejaarsviering - W en C	Pastor Hettinga
3 jan	Nieuwjaarsvier.- Schrift + Tafel	Pastor A. Bos
10 jan	Eucharistieviering	Pastor Moorman
17 jan	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
24 jan	Dienst van schrift en tafel	Pastor Annigje Bos
31 jan	Woord- en communieviering	Hr. E. van Kerkhoff

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

Iedere woensdag is er om 16.00 uur in de Kapel een korte kerkdienst

Vieringen in Zuylenstede en Huis a/d/ Vecht

Hier zijn de vieringen op iedere 3^{de} vrijdag van de maand.

In deze periode op vrijdag 18 december en 15 januari. De viering begint op 14.30 uur in Huis a/d/ Vecht en om 16.00 uur in Zuylenstede



In de donkere wereld
kunnen we Gods genade
vaak niet ontdekken.
maar bij de kribbe
moet je er aan geloven.
Dat geloof
wensen wij u toe.



Zorg op Dreef



Eens in de twee weken voer ik samen met een activiteitenbegeleider een gesprek met demente bewoners. Zonder een bepaald plan voor ogen begint het gesprek. Het kan over het heden, het verleden, een wens of een gedachte gaan. De bewoners vertellen wat ze zich herinneren, wat ze hebben meegemaakt: "een dagje naar de Keukenhof, een reis naar Zwitserland, opvoeding van kinderen en de problemen die wij hiermee hadden, over het werk in de boekenwinkel, over eten en wat je lekker vindt en wat niet". Of wat ze graag willen in de toekomst: "bezoek van de kinderen, de verjaardag van een kleinkind, zelf 90 worden, met de hele familie bij elkaar komen".

Gaandeweg komen er naast de feitelijke gebeurtenissen ook andere aspecten in het gesprek naar voren: belevingen als "ik was gelukkig toen ik mijn man leerde kennen; het deed me veel plezier toen ik financieel voor mezelf kon zorgen; ik was heel verdrietig toen ik alleen kwam te zitten; ik was boos toen ik aan de kant werd gezet".

Ook wat van waarde is voor een bewoner wordt uitgesproken: "de geboorte van mijn kinderen is het belangrijkste wat ik heb meegemaakt; de ervaring dat ik kinderen op school kon leren lezen en schrijven, dat is van grote betekenis voor mijn verdere leven geweest; het werk van timmerman paste helemaal bij mij". Het is voor bewoners van groot belang te weten en te kunnen vertellen welke betekenis zij hebben gehad en welke betekenis hun leven nu heeft. "Ik kan nog lopen, ik weet veel dingen, ik word deze week 100 jaar, wij zijn vriendinnen geworden hier in huis". Korte gesprekjes, een snelle wisseling van onderwerp, een diversiteit aan aspecten van het leven. Een mens wil vertellen van wat hem bezig houdt, waar hij vol van zit, wat belangrijk voor hem is. Bewoners die verward zijn omdat ze niet precies weten waar ze leven of zich moeilijk iets kunnen herinneren, hebben behoefte om gehoord te worden. Ze willen ieder op hun eigen manier hun verhaal vertellen: zeggen wie ze zijn. Die wens om gehoord te worden is niemand vreemd.

Phil Jacobs

Oliebollen

Ook dit jaar staat het Rafaëlse oliebolbakteam weer paraat op 31 december om tot ca. 13:00 uur oliebol voor u te bakken. De opbrengst zal deze keer bestemd zijn voor uitbreiding van onze kerststal. Misschien een os en een ezel. De opbrengst van het vorige jaar is ondertussen besteed aan altaarkleden die 22 november jl. zijn getoond.

Half december zullen de bestelformulieren beschikbaar zijn. Vorig jaar hadden we net genoeg aan de 60 kg deeg die de vrijwilligers hebben verwerkt. Dus wilt u zeker zijn van lekkere oliebol, vul dan een formulier in. Natuurlijk zijn er ook oliebol die u die morgen kunt proeven onder het genot van een kopje koffie of thee. En om het eventuele wachten op uw oliebol te veraangename kunt u nog even rondneuzen tussen de spulletjes die daar klaar staan vanwege de minimarkt die gelijktijdig wordt gehouden.



Actieve werkgroepleden gezocht: Na 7 jaar actief te zijn geweest in de werkgroep Amnesty van de Rafaëlkerk, heeft Jackie Middeldorp besloten om in 2010 te stoppen. 'Ik draag het werk van Amnesty een warm hart toe en zal het werk altijd graag blijven ondersteunen. Mijn vader was een goed voorbeeld voor mij: hij schreef altijd brieven voor Amnesty en zei dat het een kleine moeite is, die grote gevolgen kan hebben voor mensen die in de verdrukking zitten'. Ik dank alle werkgroepleden voor hun inzet en motivatie en wens hun veel succes bij de voortzetting, en speciaal Wim van Gessel voor zijn niet aflatende ondersteuning van de werkgroep en zijn altijd weer inspirerende stukjes in het contactblad."

Ook Yara Philips heeft na drie jaar besloten om te stoppen met de schrijfacties vanuit de Rafaëlkerk. We hebben dus dringend opvolgers

nodig voor deze werkgroep, het liefst enthousiast, betrokken en jong van hart. Informeer vrijblijvend bij:

Paul van der Laan, 06-3876 9404 of Wim van Gessel, 030-262 1510

Kaarsenactie

Zondag 29 november is er weer schrijfactie. Ook is er weer de jaarlijkse kaarsenverkoop. De opbrengst komt geheel ten goede aan Amnesty Internationaal. Misschien een bijzonder cadeautje voor Sint of kerst voor een bijzonder iemand?

Tip van de werkgroep

Stichting Movies that Matter (MtM) wil publiek, opinieleiders en beleidsmakers met film raken en bewust maken van mensenrechten en situaties waarin deze rechten en menselijke waardigheid in het geding zijn. De kernwaarden die voor MtM uitgangspunt zijn bij het realiseren van doelstellingen en activiteiten zijn betrokkenheid, integriteit en openheid. Ten aanzien van het wereldbeeld van MtM zijn de waarden vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid fundamenteel.

Nieuwe data Movies that Matter in Louis Hartlooper Complex:

7 december is THE HEART OF JENIN van Leon Geller te zien. Deze aangrijpende documentaire won prijzen op diverse filmfestivals, waaronder dit voorjaar de VARA Gids Publieksprijs op het Movies that Matter Festival. Wanneer een 12-jarige Palestijnse jongen gedood wordt door een Israëlische soldaat, redt zijn vader de levens van zes kinderen in Israël door de organen van zijn zoon aan hen te schenken. De film volgt de vader op zijn bezoek aan deze kinderen en hun families.

De korte films BINGO van Timur Ismailov en PARADISE - THREE JOURNEYS IN THIS WORLD van Elina Hirvonen worden 4 januari 2010 vertoond. Beide films laten zien hoe immigranten door Europeanen vaak gezien worden als parasieten die van de welvaart profiteren, terwijl de immigranten zelf dromen van een bestaan in het paradijs Europa.

Timur Ismailov zal na afloop in gesprek gaan met het publiek.

Meer info: www.moviesthatmatter.nl

Reacties hierop graag naar: Jacky Middeldorp, Yara Philips, Paul van der Laan, Emmy Bouwman of Wim van Gessel

Bedankt

Ik wil allen bedanken die mijn 80^{ste} verjaardag zo blij hebben gemaakt. Op deze wijze met een nieuw levensjaar te mogen beginnen, was voor mij heel waardevol. De Eucharistieviering die me weer kracht en sterkte gaf om dit leven, van afhankelijk zijn, gesteund door jullie gebed, zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Ook allen die niet aanwezig konden zijn wil ik bedanken voor alle gebeden, kaarsjes en pitjes die voor mij zijn aangestoken. Wat is het toch waardevol om op deze manier me verbonden te weten met de Rafaël parochie! Een vraag, blijf voor me bidden want het gebed heb ik hard nodig .

Joachim, Adri, Jos ook nog heel hartelijk bedankt dat jullie voor mijn familie en de kinderen een zinvol teken van samen zijn in de kerk aan hen konden meegeven. Nogmaals allen heel hartelijk bedankt en ik hoop dat de Rafaël-parochianen een voorbeeld mogen zijn voor de mensen die zij ontmoeten, dat we mogen groeien in liefde en zorg voor elkaar. Heel veel liefs van Ria Jenster



Nieuwe kleding

Het heeft even geduurd, maar onze kerk heeft nieuwe kleding.

Voor onze pastoor, vier kazuifels, voor de grote misdienaars en voor de lector/acolieten, en natuurlijk ook voor op het altaar en de lezenaar. Op 22 november jl. hebben de toen aanwezige kerkgangers dit alles kunnen bekijken. Daartoe was een opstelling gemaakt aan de rechterzijde van de grote kerkruimte.

Kazuifels, altaarkleden en kleden voor de lezenaar zijn gekocht in de veel gebruikte kleuren, wit, rood, groen en paars. De altaarkleden zijn elk voorzien van een bij de kleur passende afbeelding, welke ook voorkomt op het kazuifel met deze kleur.

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, beginnend in het 1^{ste} Adventsweekend van 28/29 november, zullen zij in gebruik worden genomen, beginnend met paars.

Missie- Kalender 2010

Een jaarlijks terugkerende bezigheid, het aan de vrouw/man brengen van de Missie-kalender.

Vele jaren werd dit georganiseerd door Ben Douma. Hij stond dan zondags na de viering in de hal van de kerk om deze mooie kalender te verkopen.

Ben is inmiddels al weer een goed jaar verhuisd en heeft de verkoop overgedragen aan Carmien Amo en de administratie.

Sinds 1968 is Ben als parochiaan verbonden aan onze parochie, eerst de Blijde Boodschap en vervolgens aan de St. Rafaël.

Hij zette zich in op vele fronten, maar de MOV (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) was zijn grote passie. Vele jaren

was hij de voortrekker van het Escalante-project op de Filipijnen. Nu, na zijn verhuizing, gaat hij het wat rustiger aan doen.

Hij is inmiddels 83 jaar.

Wij danken Ben heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet en wensen hem, samen met zijn echtgenote, nog vele mooie en goede jaren toe.

De intentie van de uitgevers, de stichtingen "Mensen met een Missie" en de "Nederlandse Zendingsraad" is het laten zien hoe medechristenen in het Zuiden hun geloof in hun samenleving en cultuur ter sprake brengen. Christenen in India staan voor grote uitdagingen. Hoe kunnen ze hun geloof vorm geven in een land dat de bakermat is van veel grote godsdiensten? Hoe moeten ze omgaan met een onrechtvaardige verdeling van welvaart in een land waar het verschil tussen rijk en arm ondanks de



toenemende economische kracht alleen maar groter wordt? Hoe gelijkheid prediken waar grote sociale verschillen zijn vanwege een oeroud en diep geworteld kastensysteem?

Al bijna vanaf het begin van onze jaartelling zijn er christenen in India. Het evangelie is er al vele eeuwen geworteld.

De maker van de kunstwerken in deze kalender, de schilder Jyoti Sahi, laat in zijn werken zien hoe christendom en India zich tot elkaar verhouden. Bij elk kunstwerk is een uitgebreide beschrijving van hetgeen u ziet.

De kalender is voor € 6,50 verkrijgbaar op het secretariaat. Van harte aanbevolen.

Wellicht een idee als cadeau op 5 december of anders onder de kerstboom!

Mentoren gezocht voor jongerenproject!



ISKB
Interkerkelijke
Stichting
Kerken en
Buitenlanders



Ben jij een enthousiast, inspirerend persoon en wil je graag vrijwilligerswerk met jongeren doen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Naar aanleiding van het succes van School 's cool in Amsterdam, is de ISKB in het voorjaar van 2008 begonnen met eenzelfde project in Utrecht. Er is gestart in de drie Vogelaarwijken; Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht. Dit jaar doet de wijk Lombok ook mee. In november 2008 mochten wij voor dit project de solidariteitsprijs (Mantel van Sint Maarten) in ontvangst nemen.

School 's cool is er voor kwetsbare leerlingen van groep 8 die bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs wat extra begeleiding kunnen gebruiken. Met steun van een thuismentor leert de brugklasser het hoofd

koel te houden onder de veranderende omstandigheden. De mentor komt één keer per week bij de leerling thuis langs.

Voor dit nieuwe project zijn wij op zoek naar enthousiaste mentoren. Heb je interesse, meld je dan nu aan! Op 14 januari 2010 starten wij om 20.00 uur met een introductie cursus op het kantoor van de ISKB.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het School 's cool Utrecht team.

Hadassa Caan	Keulsekade 20	school-s-cool@iskb.nl
Janine Koolen	3531 JX Utrecht	www.iskb.nl
	030- 2947594	www.schoolscool.nl

Kerstwens

*Nu houdt de nacht haar sneeuwen in.
Een adempauze eeuwigheid
houdt zich behoedzaam uitgespreid
over dit goddelijk begin.*

*Breekbare vlokken kinderstem
trekken een bevend hemelspoor
de toevroren wereld door
tot aan de stal van Bethlehem.*

*De herders hebben het gehoord.
Al wat de engel heeft voorspeld
wordt voor hun ogen naverteld
in vaste tekens, woord voor woord.*

*Waar zich de ster heeft neergezet
opdat zij zouden binnengaan,
glimlacht het kind. Zij zien het aan
en zwijgen. En beminnen het.*



**Pastor Joachim Skiba en
het Bestuur van de St. Rafaëlparochie
wensen alle lezeressen en lezers een**

Zalig Kerstmis en een gezond en gelukkig 2010.



Voor de kinderen



**Bidden:
ik weet niet zo goed
wat ik tegen God
moet zeggen**



Weet je, dat overkomt niet alleen kinderen.
Maar eigenlijk hoeft bidden niet zo moeilijk te zijn.
Kijk maar, hoe sommige mensen bidden:
"God, als U echt van mij houdt, leg me dan uit wat U van me wilt,
zodat ik het begrijp!"
"Ik houd van U , Heer, U bent mijn kracht!"
"Ik ben niet gelukkig. Waarom heeft U mij geboren laten worden?"
"Ik heb fouten gemaakt, kunt U mij vergeven?"
"Ik ben zo blij, want U redt mij!"

Je vindt deze gebeden in de Bijbel.
Ze komen uit de mond van Mozes, David, Job en Maria.
Je ziet, je kunt alles tegen God zeggen, als een vriend die tegen een
vriend spreekt. Vertel maar over je geluk, je verdriet, waar je boos over
bent en wat je allemaal hoopt. Of de vragen die je jezelf stelt.
Door te bidden leer je bidden, stukje bij beetje...
Je kunt je ook tot God richten met de bekende gebeden zoals het Onze
Vader, of het gebed van Maria, het Magnificat, of het Zonnelied van de
heilige Franciscus. En heb maar vertrouwen. De heilige Geest helpt je.
Die zal je ook helpen om rustig te worden, heel rustig in de handen van
God. Daarin praat Hij met ons. Naar Hem luisteren is òòk bidden!!

bron : maar wie is God

Marianne en Peter

Vele handen maken licht werk

Zes maal per jaar komt ons contactblad uit.

Daar wordt door velen aan gewerkt.

- * Bijeen brengen van de teksten.
- * Maken van de ca. 2300 kopieën.
- * Vouwen van die 2300 kopieën
- * Bezorgen van 2300 kopieën.

Voor dat laatste, en zeker niet onbelangrijk, werk zoeken we nog wat mensen.
Heel in het bijzonder voor

Boliviadreef, Bogotadreef, Mayadreef	- 9 boekjes
Valparisodreef, Santiagodreef	- 14 boekjes
Braziliëdreef, Aymaradreef	- 8 boekjes
Andesdreef, Boadreef, Fazendadreef	- 13 boekjes

Misintenties

Wat u maar
kwijt wilt
BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichten

kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het parochiesecretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. Kerkbestuur St. Rafaël, met vermelding "misintentie". Voor een snelle verwerking op de envelop aangeven dat het om een misintentie gaat.

Wel of niet ontvangen van het contactblad van de RK parochie St. Rafaël

Als u

- dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt het wel ontvangen,
- u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar stelt er geen prijs op,
- u wilt ingeschreven worden,
- u wilt uitgeschreven worden,

vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.
U kunt ook het secretariaat bellen.

Tijden en telefoonnummer staan voorin.



COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst