

Contactblad



van de R.K. Parochie
St. Rafaël
Utrecht-Overvecht

januari 2010

KERKCENTRUM

St. Rafaël
Lichtenberchdreef 4
3562 RD Utrecht
Telefoonnummer van de beheerder: 030 - 261 2899
email bestuur: bestuur.rafaelparochie@gmail.com

PASTOR

.....
Tel. spreekuur: woensdag 10 - 12:00 uur
Telefoonnummer is nummer van secretariaat: 030 - 261 1252
email:

SECRETARIAAT

Op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur 030 - 261 1252
email: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com
Voor dringende gevallen buiten deze uren kan hetzelfde tel. nummer worden gebruikt. Spreek uw vraag of bericht in. Deze zal dezelfde dag worden beluisterd.

FINANCIËN

Gironummer voor kerkbijdragen aan de parochie: giro 96 89 125

Andere stortingen: giro 12 45 302 t.n.v. RK. Parochie St. Rafaël Utrecht

email penningmeester: penningmeester.rafaelparochie@gmail.com

KERKBLAD

Redactieadres: Lichtenberchdreef 4
email: redactie.rafaelparochie@gmail.com

Uiterste inleverdatum voor kopij:
Nummer 2: 11 maart 2010
Vouwen op 24 maart 2010

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

Redactioneel

Bij het begin van een nieuw jaar nemen veel mensen zich voor dat nieuwe jaar anders of beter te gaan doen. Soms lukt dat, vaak niet.

Maar de intentie om iets te veranderen ter verbetering is altijd goed. Ook voor de Rafaëlparochie is er een verandering, maar in eerste instantie is het helaas geen verbetering. Als u verder gaat lezen zult u direct weten waarom, want onze pastoor, Joachim Skiba, heeft een benoeming gekregen in parochieverband Zuid-West Salland en gaat ons daarom verlaten. Hij gaat werken in de parochiegemeenschappen van Olst, Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Lettele, Schalkhaar, Colmschate en de vijf locaties van de parochie Lebuinus in Deventer.

Zijn officiële afscheid, met een plechtige Eucharistieviering en receptie erna, is op 31 januari a.s. De redactie hoopt dat het een afscheid zal worden dat hij zich, op een positieve manier, lang zal heugen. Iedereen is daarom van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in de viering op 31 januari om 11 uur, en/of de receptie erna.

Voor het samenwerkingsverband Utrecht Noord Oost, met daarin de Antonius, Dominicus, Jacobus, Jozef, Nicolaas/Monica en Rafaël, de Ludgerusparochie, is ook reeds een nieuwe pastoor benoemd. Zijn naam is George Paimpillil, en hij is tot nu toe verbonden aan de Salvatorparochie, Utrecht binnenstad.

Wanneer hij officieel zal worden geïnstalleerd was bij het samenstellen van dit blad nog niet bekend. Wij heten onze nieuwe pastoor evenwel reeds hartelijk welkom. Een korte cv vindt u elders in het blad.

En juist in deze tijd, grote veranderingen in de parochies in Nederland, en dus ook in Utrecht, is het van belang dat we sterk blijven als geloofsgemeenschappen. Ook in onze Ludgerusparochie, ook in de geloofsgemeenschap van St. Rafaël. Daarom wordt u van harte uitgenodigd de brochure van de Actie Kerkbalans aandachtig te lezen. En te handelen, want zonder uw steun....?

CvdV

Van onze pastoor

Dierbare parochianen, hierbij wil ik officieel bekend maken dat de aartsbisschop mij per 1 februari 2010 in de Lebuinusparochie (Deventer en omstreken) heeft benoemd. Samen met het bestuur daar moet ik nog een keuze maken voor mijn woonplek. Mijn toekomstig adres hebt u dan ook nog te goed.

Ook via ons parochieblad wil ik u bedanken voor de warmte en de genegenheid die ik hier telkens weer mocht ervaren.

Mijn verblijf in Utrecht duurde korter dan ik verwachtte... en wenste. Nog geen 7 jaar. De nieuwe benoeming is zo onverwacht gekomen dat ik nu moet afzeggen waar ik u in ons vorige blad voor warm probeerde te krijgen. Onze bedevaart naar Rome, Assisi en Florence in mei in Ludgerusverband gaat niet door. Het spijt me voor velen die zich tot nu toe reeds ingeschreven hebben. Of gaat iemand anders het nog snel oppakken?

Het meest jammer vind ik echter dat het mij niet gegeven wordt mijn 25-jarig priesterjubileum in juni a.s te midden de vertrouwde parochianen te vieren: hiermee bedoel ik ook al een behoorlijke groep parochianen van de grote Ludgerusparochie die in de loop van de laatste jaren zo eigen zijn geworden. Maar misschien moet je als priester leren - met name in het Priesterjaar in de katholieke kerk - dat je helemaal niet aan je eigen vreugde mag denken. De aartsbisschop heeft dan ook zijn eigen afweging gemaakt.

Ik ga weg, maar wil wel benadrukken dat het parochieleven gewoon door gaat ... en daarom wil ik u vragen om de nieuwe pastoor en het heel pastorale team te blijven ondersteunen zoals u dit ook mij zo geweldig hebt gedaan.

Wie ik niet meer zie, wil ik via ons parochieblad alle goeds toewensen. Voor anderen wil ik dit graag persoonlijk gaan doen tijdens mijn afscheid op 31 januari.



Pastoor Joachim R. Skiba

Kerkenleven

Kom hier maar niet zitten hoor, zegt een van de dames die na de kerstviering in de ontmoetingsruimte aan een tafeltje koffie zitten te drinken. Ik scharrel met mijn kopje in de hand door de druk bezette ruimte, juist op zoek naar een plekje. Waarom dan niet, vraag ik. Ben ik niet welkom in de herberg? O jawel hoor zegt een ander, maar het is hier een moppertafel. Toch niet op mij, hoop ik? Nee, we mopperen er over dat de pastoor gaat vertrekken. Nou dan is het mooi dat u moppert, zeg ik, het zou een stuk beroerder zijn als u in de handen zou wrijven en roepen: goed dat die ook weer eens een deurtje verder gaat. Nu lacht men mij –nog een tikje zuur– toe en mag ik aanschuiven. En dan komen de verhalen los, over hoe de Rafaëlgemeenschap gewend is geraakt aan pastoor Joachim Skiba en hoe ze hem zijn gaan waarderen.

Zelf herinner ik mij mijn eerste ontmoeting met pastoor Skiba nog heel goed. Het was een bijeenkomst van pastores op Dijnselburg. Ik was pas enige weken daarvoor gewijd. De deken stelde mij aan pastoor Skiba voor omdat hij ‘ja’ had gezegd op de vraag van de deken of er nog parochies bereid waren om een beginnend diaken een liturgisch onderdak te verschaffen. De pastoor had niet veel tijd nodig om ter zake te komen. Ook al beschikte ik niet over enige noemenswaardige liturgische ervaring, toch was ik welkom. Direct werd de agenda getrokken en werden data doorgenomen. En na nog een gesprek op de pastorie in Overvecht mocht ik mee voorgaan in de vieringen en meteen ook de preek verzorgen. Daarbij kreeg ik het volle vertrouwen, inzage vooraf was niet nodig. Het gevolg is dan dat je extra je best doet, en dat had de pastoor met herderlijke wijsheid al voorzien. Het schiep bovendien ruimte om coachend op te treden waar het de dienst van de tafel betrof. Het gevoel van welkom te zijn bleef vanaf die eerste ontmoeting. Zoals die keer dat er een priestercollega van de pastoor was blijven logeren en we onverwacht op zondagmorgen met drie ‘heren’ in de sacristie stonden. Zal ik maar gewoon in de kerk gaan zitten, stelde ik voor. Maar daar was geen sprake van. Nee, zei pastoor Skiba, ‘een diaken heeft zijn eigen rol en het is juist extra feestelijk als hij er is in de liturgie, trek je albe maar aan’. Alleen al om dergelijke ervaringen vind ik het jammer, heel jammer

dat de samenwerking niet wat langer mocht duren. Joachim, veel dank, vrede en alle goeds en graag tot ziens.

Lex Janssen

Van het bestuur

Onder dit kopje wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent het tot stand komen van de Ludgerusparochie in Utrecht Noord/West.

Als stuurgroep hadden we besloten dat op de eerste zondag van het jaar 2010 in alle 6 geloofsgemeenschappen het Ludgeruslied zou worden gezongen. Dit lied moest een hart onder de riem steken van alle medegelovigen in het proces naar een nieuwe inspirerende parochie. Na de bekendmaking, tijdens de Kerstviering, van de benoeming van Joachim elders in het bisdom, was het uitzingen van de tekst van het Ludgeruslied, naar mijn mening, voor velen nodig om onze opdracht weer helder in beeld te krijgen.

Een paar zinnen uit die tekst zal ik hier weergeven, we hebben gezongen:

"Kerkpatroon, hoor onze bede, hoor ons smeken, hoor ons lied!
Zegen uw geboortestede; die uw kind'ren strijden ziet.
Laat ons 't erfdeel trouw bewaren, dat eens Christus door u won,
Leer ons geven, leer ons dragen, handhaaf wat in u begon!
Laat uw licht de weg ons wijzen naar het Licht van het 't eeuwig feest,
Waar wij met u zalig prijzen Vader, Zoon en Heil'ge Geest!"

Met de woorden van het Ludgeruslied in ons hart, nemen wij op

Zondag 31 januari 2010 om 11.00 uur

met een plechtige Eucharistieviering afscheid van onze pastoor Joachim Skiba en wensen wij hem een goede toekomst toe in zijn nieuwe parochie.

Na de viering is er een afscheidsreceptie in de ontmoetingsruimte.

Joop Schwartz

Vastenactie



In ons vorig contactblad stond al dat de Vastenactiecampagne van 2010 wil laten zien wat de gevolgen van de klimaatverandering is in ontwikkelingslanden. Er is gekozen voor een centraal jubileumproject en dat is geworden Malawi, een van de armste landen in Zuidoost Afrika. Dit land kampt al jaren met de gevolgen van klimaatverandering. Mede door steun van Vastenactie wordt gewerkt aan het toepassen van andere landbouwtechnieken. Zo kunnen de mensen overleven in periodes van hevige droogte. Zij leren niet alleen andere technieken, maar ook het gebruik van gewassen en vee dat beter tegen de droogte kan. Voor ons in Nederland is klimaatverandering vooral een probleem van de toekomst: hoe sterk gaat de zeespiegel stijgen? De bevolking van Malawi merkt nu al aan den lijve dat het leven moeilijker wordt. Het regenseizoen is veranderd, het begon vroeger rond half oktober en begint nu pas half november. Voorheen wisten de mensen wanneer zij hun gewassen moesten planten. Er viel voldoende regen om een redelijke oogst te krijgen. Alles was voorspelbaar. Nu is dat allemaal anders. Als het regent zijn het heftige buien, met overstromingen als gevolg, die de aanplant verwoesten en vruchtbare grond wegspoelen. In een land waar 90% van de bevolking van die landbouw leeft is dat dramatisch. Te weinig oogst betekent meteen honger en armoede. Overstromingen maken de nood acuut. Mensen moeten op de vlucht voor het water. Ze verlaten massaal hun huizen en moeten worden opgevangen. In zo'n situatie is drinkwater een bijkomend probleem. De gezondheidstoestand van de mensen verslechtert, er breken ziektes uit. Op zoek naar andere bronnen van inkomsten gaan vrouwen soms in de prostitutie werken, met als gevolg verspreiding van HIV/AIDS.

De kerk in Malawi onderneemt diverse dingen:

1. Noodhulp voor mensen die direct in levensgevaar verkeren. De kerk staat klaar met opvang, voedsel en medische zorg.
2. Mensen leren zich voor te bereiden op rampen: hoe voorzie je een overstroming en hoe kun je jezelf en je vee op tijd in veiligheid brengen.

3. De kerk zorgt er nationaal en internationaal voor dat de situatie op de politieke agenda blijft staan.

Als christenen zien wij de wereld als schepping. De landen in het rijke westen moeten zorgen voor de armen. We moeten ervoor waken dat de rijken van deze wereld het leven van de armen nog moeilijker maken. Mensen moeten zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen.

Diaconie



De kerk is van blijvende waarde, luidt de slogan van de Actie Kerkbalans. Voor vele duizenden mensen in ons land is dit absoluut waar. Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. In de

Kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken.

Voor veel mensen is het geloof ook een voortdurende bron van inspiratie. Ze hebben allemaal hun eigen reden om zich bij de kerk betrokken te voelen. De één houdt van de spirituele sfeer. Een ander komt voor het mooie gebouw. Een derde vindt in de kerk een plek om zijn stem te laten horen. Voor jongeren kan de kerk een plek zijn om vrienden te ontmoeten en voor veel volwassenen is de kerk de plaats om zich in te zetten voor werkgroepen of projecten. En natuurlijk zijn er ook mensen die van ál die kansen en mogelijkheden iets meenemen en de kerk op meerdere terreinen weten te waarderen.

Honderden kerken in ons land proberen een waardevolle inspiratiebron voor mensen te zijn. Niet alleen door het Evangelie te verkondigen, maar ook door mensen de kans te geven het in praktijk te brengen. Dit laat zich het beste illustreren aan de hand van concrete voorbeelden. In de brochure die met het contactblad is bezorgd vindt u de levensverhalen van zes mensen, voor wie de kerk een bron van blijvende inspiratie is.

Maar ook voor ons, parochianen van de Rafaël geloofsgemeenschap geldt dat de kerk van blijvende waarde is. Zonder uw steun, als vrijwilliger, maar zeer zeker als deelnemer aan deze Kerkbalans actie, kan ons kerkgebouw niet blijven bestaan. Laten we er daarom samen voor zorgen dat we onze thuisplek zullen kunnen behouden.

Steun de actie Kerkbalans!

Oudejaars minimarkt 2009

Dit jaar konden de mensen die vroeg naar de minimarkt gingen eerst nog naar de gebruikelijke donderdagmorgen mis gaan. Dat gaf de vrijwilligers gelukkig wat meer tijd om alles klaar te maken. Het begin van de dag was wat moeizamer dan gewoonlijk omdat de kerkruimte gedurende de nacht in gebruik was door een christelijke groepering die het einde van het jaar vierde. Daardoor kon pas 's morgens begonnen worden met de inrichting en opbouw. Die iets latere start had helaas als gevolg dat er direct na de viering een rij ontstond voor de 'oliebollenkraam' van de Rafaël parochie.

In die oliebolle kraam waren de vrijwilligers evenwel druk aan het werk. Een groep was bezig om de ruim 18 kg appels te schillen en in stukjes te snijden, anderen moesten de bijna 90 kg beslag kneden en na het rijzen bakten weer een andere groep daar mooie oliebolle van. De dames aan de balie verkochten de oliebolle en hielden de kopers bezig omdat de vraag groter was dan de bakkers aankonden. Gelukkig konden de wachtenden nog rondneuzen op de minimarkt, of even gaan zitten genieten van een kop koffie met een oliebol.

Na afloop konden de groep vrijwilligers nog genieten van een maaltijd die een andere vrijwilliger had voorbereid.

Uit de reacties van de bezoekers en vrijwilligers en ook gezien de opbrengst (755 euro) bleek dat het weer een geslaagde oudejaars minimarkt was geweest.

En met het 'verdiende' geld wordt een uitbreiding gekocht voor onze kerstgroep. We denken aan

Er zijn wat foto's gemaakt tijdens de minimarkt. Ze zijn te zien op onze website, sint-rafael.nl



Bewoners Lichtenberchdreef 4

Met Kerstmis hebben de kerkgangers tijdens de mededelingen aan het einde van de vieringen te horen gekregen dat onze pastoor Joachim per 1 februari niet langer onze pastoor is.

Voor velen sloeg dit in als een bom. Immers, hij was de mens die bij ons begon in de moeilijke periode van de overgang van drie parochies, de Emmaus, de Blijde Boodschap en de H. Geest, naar één parochie, de Sint Rafaël. En, konden we constateren, hij heeft daarin een voortrekkersrol gespeeld, en er voor gezorgd dat het **onze** parochie werd.

Hij ging wonen in de pastorie van toen nog de H. Geestkerk.

Nu, bij zijn naderende vertrek, leek het me daarom aardig om iets te vertellen over de bewoners van die pastorie.

In 1966 werd Cees van Schadewijk bouwpastoor van de H. Geest kerk en kwam na beëindiging van de bouw in de pastorie wonen, samen met zijn huisgenote mevrouw Scholte op Reimer en kapelaan Henk Revenberg. Ja, toen woonden er drie mensen in de pastorie.

Dat heeft geduurd tot 1979, want toen werd Henk Revenberg pastoor in de O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Houten, en woonden er nog twee mensen.

Dit bleef zo tot 1996. Dat jaar werd pastoor van Schadewijk 75 jaar, en kon vanwege deze leeftijd niet langer officieel pastoor zijn van de H. Geest parochie.

24 november 1996 heeft pastoor van Schadewijk officieel afscheid genomen van onze parochie, en verhuisde samen met zijn huisgenote naar Soest.

Het bisdom stelde dat jaar tevens voor, vanwege het toenemend gebrek aan priesters, om een pastoraal team op te stellen voor de 4 parochies, Emmaus, Blijde Boodschap, H. Geest en Paulus, bestaande uit 3 pastorale werkers, Quang van Nguyen, Roel Braakhuis en Godelief van Liebergen en 1 priester, Adri Verweij, en voor 30% van zijn tijd in het pastorale team, de andere 70% was voor het ouderenpastoraat. Pastoor Theo de Groot was toen voor 50% priester voor de Emmausparochie, maar nam tevens deel aan het team.

De maanden na het vertrek van pastoor van Schadewijk werd de pastorie onder handen genomen door een groep vrijwilligers, want Adri Verweij werd de nieuwe bewoner.

Hij is daar blijven wonen tot begin februari 2003. Toen verhuisde hij naar de pastorie van de Nicolaaskerk in Odijk.

Ook dit vertrek werd door velen betreurd, want hij was, ondanks het gegeven dat hij 'slechts' een lid van het team was en niet 'onze pastoor', bijzonder geliefd.

Bij zijn afscheid schreef hij: "Elke morgen, zes jaar lang, schalde er tegen kwart voor negen een uitnodiging door de hal van de pastorie. "Koffie!" Vrijwilligers waren dus voordien al druk geweest met het bereiden van een sterk bakkie. Op vrijdagmorgen zat er zelfs een compleet gezelschap om de grote tafel in de 'huiskamer' van de Heilige Geest. En tussen de vele bedrijven door voelde ik me een vertrouwd onderdeel van de inboedel."

Toen hij wegging wisten we al wel dat we een nieuwe (100%) pastoor zouden krijgen, maar ja, hoe zou die zijn. Kon hij Adri wel vervangen voor ons?

Een beetje gerustgesteld werden we door woorden van bezoekers in januari 2003. Zij waren van de parochie waar Joachim Skiba toen nog pastoor was. Zij waren zeer jaloers op het feit dat hij daar wegging en nu bij ons kwam. Zij wilden hem niet kwijt!

En ja, nu begrijpen wij een beetje van hun gevoel toen, want ook wij willen hem niet kwijt.

Helaas heeft de bisschop anders gemeend. En wij moeten de nieuwe benoeming van onze Joachim accepteren. Wij weten dat ook de mensen in zijn nieuwe parochie hem over enige tijd niet meer kwijt willen, en dat Joachim zich daar na enige ook weer thuis zal voelen. Maar ja, missen zullen wij hem.

Maar we gaan er als parochianen van St. Ludgerus, ook voor zorgen dat onze nieuwe pastoor zich thuis zal gaan voelen bij ons. Wij hopen wel dat hij de nieuwe bewoner wordt van de Lichtenberchdreef 4, en weten zeker dat hij zich er thuis zal voelen.

CvdV

Vieringen in de St. Rafaël kerk

za	23 jan	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G. Westerveld</i>
zo	24 jan	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G. Westerveld</i>
za	30 jan	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	31 jan	11.00 uur	Eucharistieviering - Afscheidsviering ** <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	6 feb	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Ted Hoogenboom</i>
zo	7 feb	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Ted Hoogenboom</i>
za	13 feb	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor H. Eppink</i>
zo	14 feb	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor H. Eppink</i>
wo	17 feb	19.00 uur	Aswoensdagviering Lex Janssen
za	20 feb	19.00 uur	Eucharistieviering ??
zo	21 feb	11.00 uur	Eucharistieviering ??
za	27 feb	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor H. Eppink</i>
zo	28 feb	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor G. Paimpillil</i>
za	6 mrt	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor P. van Kessel</i>
zo	7 mrt	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor P. van Kessel</i>

za	13 mrt	19.00 uur	??
zo	14 mrt	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pater Klemenz</i>
za	20 mrt	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Joop Schwartz</i>
zo	21 mrt	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Mgr. Ted Hoogenboom</i>
za	27 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor H. Eppink</i>
zo	28 mrt	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor G. Paimpillil</i>

Zondag 31 januari staat de plechtige Eucharistieviering heel bijzonder in het teken van het afscheid van onze pastoor Joachim Skiba.

Na afloop van deze viering bestaat er gelegenheid afscheid van hem te nemen tijdens de receptie in de Ontmoetingsruimte.

Als dank voor zijn inzet bij ons willen wij hem niet zomaar weg laten gaan. Wij, de parochianen, gaan hem laten merken dat wij van hem houden, en willen dat laten zien door hem een mooi afscheidscadeau aan te bieden.

De tijd om geld daarvoor in te zamelen is erg kort, dus als u wilt meedoen:

- 1. doe geld in de bus achter in de kerk**
- 2. stort een bedrag op rekening 42 16 11 677
t.n.v. St. Rafaël
o.v.v cadeau Joachim**

Parochie wel en Wee

Overleden:

3 januari 2010 Gijsbertus (Bart) Brosi
Hij woonde Perudreef 48
en werd 93 jaar.

4 januari 2010 Aleida Catharina van Beek - van Vliet
Zij werd 91 jaar



De parochie wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel sterkte.

**Als ons leven eindigt,
moet het zijn zoals bomen in de herfst:
vol goede vruchten**



Gedoopt:

6 december 2009 Ferdinand Gerrie Christianus Wilhelmus (Ferry)
Zoon van Pascal Wetser en Tamara Goossens

De parochie heet hem van harte welkom en feliciteert zijn ouders.

Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

24 jan	Viering Schrift en tafel	Ds. Harry Wim Wierda
31 jan	Eucharistieviering	Pastor Huub Schumacher
7 feb	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
14 feb	Viering van Schrift en Tafel	Ds. Harry Zeldenrust
21 feb	Verhaal halen	Werkgroep Vieringen
28 feb	Oec. Woorddienst	Ds. Aline Barnhoorn
7 mrt	Oec. Viering van Schrift en Tafel	Ds. Harry Wim Wierda
14 mrt	Eucharistieviering	Pastor Huub Schumacher
23 mrt	Verhaal halen	Werkgroep Vieringen
28 mrt	Oec. Viering van Schrift en tafel	Ds. Cees van Steenis

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen.

Vieringen in Rosendael

24 jan	Dienst van schrift en tafel	Pastor Annigje Bos
31 jan	Woord- en communieviering	Hr. E. van Kerkhoff

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

Iedere woensdag is er om 16.00 uur in de Kapel een korte kerkdienst

Vieringen in Zuylenstede en Huis a/d/ Vecht

Hier zijn de vieringen op iedere 3^{de} vrijdag van de maand.

In deze periode op vrijdag 19 februari en 19 maart. De viering begint op 14.30 uur in Huis a/d/ Vecht en om 16.00 uur in Zuylenstede



Zorg op Dreef



"Ben je vandaag op bezoek geweest,
dan ben ik het morgen misschien vergeten.
Maar vandaag heb ik het heerlijk gevonden.
Vergeet mij daarom niet,
al vergeet ik jou soms wel eens even."

Dit tekstje hangt op een afdeling voor dementerende bewoners in een van onze zorgcentra. Het raakte me, omdat het de kern pakt van contact met hen. Contact dat lastig kan zijn, omdat je maar beperkt kan aansluiten bij herinneringen. Als het je partner, of vader of moeder is, kan dat (bij vlagen) hartverscheurend zijn en het gevoel geven dat je ze al in het leven verloren hebt. Maar ze zijn er nog wel, alleen het geheugen raakt (deels) verloren. Het vraagt dus een andere houding. En ik herken daar veel bijbelse noties in. Het is een levenshouding van leven bij de dag en van verliezen om te vinden.

In dit uur er zijn, samen naar de haringkar of oliebollenkraam, een potje mens erger je niet en elkaar lekker plagen, nagels lakken, gezichtscreme-pje, hun eigen kinderfoto's bekijken, even een ommetje door de buurt. Het is een contact waarbij je jezelf wat moet loslaten, je eigen behoeftes. Maar als dat lukt, kan je ook heel wat wezenlijks vinden. Momenten van blijdschap, van genieten, door alle 'mist' en 'onrust' van de ziekte heen. En dat is 'heerlijk', voor iedereen.

Voor mij is het mooiste van mijn werk om bij een viering mensen de vrede te wensen. Ik ga rond langs iedereen. Ik pak hun hand en probeer hun blik te vangen en zeg: vrede voor u. En dan moet ik even wachten, iets langer dan mijn eerste neiging is, maar dan bij eigenlijk iedereen zie ik mijn woorden landen en komt er iets terug, met of zonder woorden: 'dank je', of 'u ook'. Dat is het hele jaar door kerst, dat is elke keer een moment 'vrede op aarde'. Daarvan ga ik jubelen.

Annigje Bos, geestelijk verzorger bij Aveant.

Eerste H. Communie 2010

Binnenkort gaan de voorbereidingen van de kinderen binnen onze geloofsgemeenschap op hun Eerste Heilige Communie weer van start. De eerste bijeenkomst van de ouders/verzorgers zal midden januari plaatsvinden; de juiste datum staat nog niet vast maar de betreffende ouders en verzorgers krijgen daarover binnenkort bericht. Daarna zullen de kinderen gedurende een aantal maanden begeleid worden naar hun en ons feest van de eerste communie.

Voorlopig staat de Eerste Heilige Communie viering gepland rond het midden van dit jaar.

Indien Uw kind nog niet is aangemeld en U daarvoor wel belangstelling heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap tel. 030-2611252 of zend een e-mail naar secretariaat.rafaelparochie@gmail.com.

Wacht niet te lang meer met Uw aanmelding want we gaan binnenkort van start met de voorbereidingen.



EHC werkgroep

Vormsel

Dit jaar willen we weer een groep starten voor de voorbereiding van het ontvangen van het sacrament van het vormsel.

Het vormsel zal dit jaar nog plaatsvinden, waarschijnlijk in juni.

Bij het vormsel moet je denken aan zelf kiezen voor je geloof. Je staat op een kruispunt van je leven en moet zelf keuzes gaan maken, en dit is er een van.

De voorbereiding begint in maart en bestaat uit ongeveer 9 à 10 lessen op vrijdagmiddag na school. Ben je 12 jaar of word je 12 dit jaar, of ben je iets ouder en heb je interesse, neem dan even contact met het secretariaat tel. 261 1252 of met Emmy Bouwman, tel. 261 7161.



Support our fight for human rights

In het vorig artikel heeft u kunnen lezen dat Jacky Middeldorp en Yara Philips afscheid hebben genomen van de Amnesty werkgroep. Helaas, want zij waren twee dames die de werkgroep een zeer warm hart toe droegen. Op 31 januari a.s. wil ik persoonlijk afscheid van hun nemen en heel hartelijk danken voor hun inzet.

Gelukkig kan ik u melden dat Clemie Bouman hun taak wil overnemen en ik hoop dat wij samen met Paul van der Laan het werk van Amnesty International via de schrijfacties warm en duidelijk bij u kunnen aanbevelen en voortzetten.

Misschien zullen er mensen zijn die zich afvragen: wie is nu Wim van Gessel.

Oud parochianen van de Blijde Boodschap parochie zullen mij ongetwijfeld herinneren, want daar kondigde ik de schrijfactie al heel lang aan en schreef ik vanaf september 1997 al deze berichten in het toenmalige parochieblad.

Bij het opgaan van de Blijde Boodschapparochie in de Rafaëlparochie, heb ik dit ook gedaan totdat ik verhuisde naar mijn huidige woning in Hoograven. Gelukkig hebben toen Jacky, Paul en een tijdlang Emmy Bouman deze acties verzorgd.

Ik wil enkele treffende uitspraken van mensen vermelden die uitdrukking geven over het belang van Amnesty en het schrijven van brieven:

"Tijdens mijn onderzoekswerk voor Amnesty in Londen zag ik elke dag bewijzen van de slechtheid van de mens - maar ook hoe goed de mens kan zijn", aldus Harry Potter-auteur J.K. Rowling.

"Als iemand sterft, kun je huilen en getroost worden. Maar als iemand verdwijnt, kun je niet meer ademen", aldus Amina Masood, echtgenote van een `verdwenen Pakistaan",

"Het is moeilijk om hoopvol te zijn", schrijft een Eritrese gospelzangeres nu zij, na 32 maanden in een zeecontainer gevangen gezeten te hebben,

weer in vrijheid kan zingen en "Ik wil een stem zijn voor hen die nog steeds gevangen zitten",
De vrouw van de Chinese gewetensgevangene Hu Jia schrijft dat zij hoop blijft houden:"
Dankzij de brieven van Amnesty-activisten voel ik mij niet meer alleen".
In het volgend Contactblad wil ik schrijven over twee belangrijke onderwerpen waar Amnesty nu veel aandacht aan besteed, nl. de handschoenen actie tegen Shell en de milieuvervuiling in de Nigerdelta. Daarnaast informeer ik u over de internationale campagne "Voor een Menswaardig Bestaan" met daarin de actie tegen armoede.

Voor informatie over de schrijfactie kunt u bellen naar Paul van der Laan, 06-3876 9404 of Clemie Bouman, 030-244 1098. Over dit artikel kunt u bellen naar Wim van Gessel, 030-262 1510

Geld, geld, money, money

De laatste maanden staat het geld en alles wat daarmee te maken heeft sterk in de publieke belangstelling. Banken en bedrijven gaan failliet, bezuinigingen, teruggang in de economie, enz. enz.
Geld is een belangrijk ruilmiddel. Het geldstuk, het bankbiljet, het bankpasje, de creditcard, is in het gebruik erg handig. Ruilhandel met goederen is niet praktisch, totdat er een moment komt dat de waarde, die we aan het geld toekennen, verloren gaat. Tijdens de hongerwinter kwam de ruilhandel weer volledig op gang. Het geld had nagenoeg geen waarde meer en voedsel was er niet meer mee te koop. De mensen gingen b.v. hun linnenkasten leegplukken, deden het in een kinderwagen en gingen lopend naar andere delen van het land, in de hoop het daar te kunnen ruilen voor voedsel.
Zo te bezien is geld en rijkdom maar betrekkelijk. Het hangt er vanaf wat voor waarde jezelf er aan toekent. Sommige mensen zitten er bij wijze van spreken bovenop en kunnen niets of weinig missen. Anderen zijn daar heel soepel in en zijn tevreden met hetgeen ze voor hun dagelijks bestaan nodig hebben. Zij zijn vrijgevig en kunnen er makkelijk afstand

van doen. Ik denk daarbij aan zendelingen, missionarissen, hulpverleners van artsen zonder grenzen; het zijn er vele duizenden.
Ik ging door al die geldverhalen in de media eens kijken wat er in de bijbel staat over geld en bezittingen.

Nu, dat is niet mis!

1. Het begint al met Ezau, die zijn toekomstige erfenis verruilde voor een bord linzensoep. Wat doe je als je honger hebt.
2. De rijke jongeling, die wel graag Christus wilde volgen, maar geen afstand kon doen van zijn bezit en dus maar niet met Christus meeging.
3. En dan de parabel van de rijke man en Lazarus. De rijke had er zelfs nooit aan gedacht de arme Lazarus een korst brood en slok water te gunnen. Maar ook hij kon zijn geld niet meenemen naar het dodenrijk.
4. Maar het geldstukje van de arme weduwe, die ze van haar armoede nog gaf.

Ik moest daarbij nog denken aan mijn moeder, die tijdens de hongerwinter haar boterham deelde met haar broer, die kwam vragen of zij nog wat te eten had.

Christus vroeg aan zijn volgelingen wie het meest gegeven had: de rijke van zijn overvloed of de arme vrouw?

Zulke bijbelse verhalen drukken je met je neus op de feiten. Wat is het toch moeilijk om Christus te volgen! Wie kan of wil daaraan voldoen. Bijna dagelijks vallen de acceptgiro's op de mat, waarbij gevraagd wordt om goede doelen te steunen. Je kunt niet overal op ingaan, maar naar je mogelijkheden kun je er aan voldoen. Waar je schat ligt daar zal je hart zijn zegt Christus.

Om over na te denken,

Loek Pastoor parochiaar.

Te laat

Soms ziet u dat een misdienaars 'te laat' is. Dan hoor ik na afloop van de viering mensen iets zeggen als "waarom kunnen ze niet op tijd zijn". Ja, denk ik, dat zou ook zo moeten zijn.

Maar heel vaak kan of kunnen die misdienaars er niets aan doen. Want dan vallen ze op het laatste moment in omdat de misdienaars die deze morgen dienst hadden om een of andere reden niet zijn gekomen. Dan moeten zij zich nog snel omkleden, en om de viering niet te laat te laten beginnen (ook in verband met de Poolse viering erna) besluit de dienstdoende pastor dan vaak om te beginnen.

En dus komt of komen de misdienaar(s) 'te laat'.

Ik hoop dat u dit vanaf nu niet meer zult zien als iets negatiefs, maar begrijpt dat zij of hij er niets aan kon doen. Dank voor uw begrip.

CvdV

Onze nieuwe pastoor

Bij het samenstellen van dit blad was nog niet bekend wanneer en waar onze nieuwe pastoor, George Paimpillil, zal worden geïnstalleerd, maar een kleine levensbeschrijving maakt hem al een beetje 'van ons'.

Hij is afkomstig uit India. Zijn familienaam betekent 'kleine kerk'. Aan de westkust ligt de grote provincie Kerala. Op 24 mei 1967 werd hij daar in het plaatsje Kozhikode geboren in een gezin met acht kinderen. Hij wilde graag priester worden, studeerde filosofie en theologie aan de universiteit en werd op 27 december 1993 tot priester gewijd. Hij maakte de gebruikelijke stadia door: eerst kapelaan en vervolgens pastoor. Daarnaast gaf hij ook les aan zusters en broeders van diverse kloosterorden. Contacten met Kardinaal Simonis waren een inspiratie voor hem om zichzelf aan te melden bij het aartsbisdom Utrecht. Hij besloot in 1996 naar Nederland te gaan. Niet als missionaris, maar als een priester die in de wereldkerk wil werken, daar waar het nodig is. Tot 1 november 2008 was hij pastoor van de Sint Gertrudisparochie. Nu is hij nog Parochievicaris van de Salvatorparochie.



Voor de kinderen

HOE LEREN WIJ HET LEVEN VAN JEZUS KENNEN

Om te weten te komen hoe je overgrootvader leefde, kun je iedereen die hem gekend heeft, vragen iets over hem te vertellen. Je kunt ook op zoek gaan naar foto's of naar voorwerpen die van hem waren. Als hij beroemd was, zijn er in kranten misschien artikelen over zijn leven verschenen; dat kan je allemaal helpen.

Bij Jezus is dat een stuk moeilijker. We weten dat Hij zo'n tweeduizend jaar geleden echt heeft bestaan. Een geschiedenisboek dat kort na zijn dood door ene Flavius Josephus, heeft het ook over Hem. Maar dit boek helpt ons niet veel verder. Het vertelt dat Jezus bestaan heeft, dat Hij les gaf, dat Hij volgelingen had en gedood is. Jezus heeft zelf geen teksten geschreven.

Als je zijn leven wilt leren kennen, moet je de vier verhalen lezen die geschreven zijn door Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.

Die verhalen heten de evangeliën. Het woord evangelie betekent goed nieuws. Met het goede nieuws wordt bedoeld dat Jezus de Zoon van God is. Daar vertellen die verhalen van, vol overtuiging.

De evangeliën vertellen niet alle details van het leven van Jezus.

Of Hij groot of klein was, wat Hij at, waar hij woonde, wat voor kleren hij droeg, vind je er niet in. Maar ze vertellen wel over wat Jezus heeft gedaan en gezegd tegen de zieken, de armen, de blinden en al degenen die Hem tegenkwam en die Hem hebben gevolgd, tot aan zijn dood en verrijzenis.

Op die manier kunnen alle mensen, gisteren, vandaag en morgen weten wie Jezus was.

bron : maar wie is God

Marianne en Peter

De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer burens. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klinken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff

Misintenties

**Wat u maar
kwijt wilt
BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichten**

kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het parochiesecretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. Kerkbestuur St. Rafaël, met vermelding "misintentie". Voor een snelle verwerking op de envelop aangeven dat het om een misintentie gaat.

Wel of niet ontvangen van het contactblad van de RK parochie St. Rafaël

Als u

- dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt het wel ontvangen,
- u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar stelt er geen prijs op,
- u wilt ingeschreven worden,
- u wilt uitgeschreven worden,

vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.
U kunt ook het secretariaat bellen.

Tijden en telefoonnummer staan voorin.



COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst