

Contactblad

van de R.K. geloofsgemeenschap
Sint Rafaël

April 2011



Ludgerusparochie Utrecht

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Tel. 030-2441319 Email: ludgerusactueel@gmail.com

Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl
Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.nl

PAROCHIEBESTUUR

voorzitter G. Paimpillil
vice-voorzitter L.J.C. Baas
secretaris (vacant)
penningmeester H.P.J. van Meijl
personeelszaken A.M. Matot
bouwzaken J.P.M. van Kuik
lid J. Schwartz
lid R.W. Stok

VIERINGEN OP ZONDAG

09.30 H.H. Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199
09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44
10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
10.00 H. Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40
11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

St. Rafaël Geloofsgemeenschap

LOCATIERAAD

voorzitter J. Schwartz
secretaris R. Gadella
penningmeester P.L.W. Bovelander
lid L.A.J.P. Vermeulen
lid J.W. van de Bildt

PASTORAATSGROEP

Catechese A. Scheerboom
Diaconie C. Amo
Liturgie J. Schwartz
Opbouw C.C. van der Veeken

SECRETARIAAT

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Werkdagen van 10-12 uur
Tel: 030 2611252
secretariaat@sint-rafael.nl

FINANCIËN

Kerkbijdragen: giro 96 89 125
Andere stortingen: giro 12 45 302
beiden t.n.v St. Rafaelkerk Utrecht

REDACTIE

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
redactie@sint-rafael.nl

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

Volgend contactblad:

Inleverdatum kopij: 19 mei
Vouwen: 1 juni

VAN ONZE PASTOOR

Beste Parochianen,

Elk jaar vieren we samen het paasfeest: de dood en de verrijzenis van onze Heer. We luisteren dan naar de bekende verhalen over de ervaringen van de vrouwen en de apostelen op die eerste dag van Pasen. Het loont zich om nog eens stil te staan bij deze ervaringen. De vrouwen die op weg zijn naar het graf zijn bedroefd. Jezus is dood en daarmee is alle hoop vervlogen. Of zoals de Emmaüsgangers zeggen: "En wij leefden in de hoop dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar het is nu al de derde dag sinds dat alles gebeurd is". Wie dood is, kan niets meer doen. Zoals iedereen waren ook zij ervan overtuigd dat iedereen machteloos staat tegenover de dood.



Wanneer een engel de vrouwen aanspreekt over de verrijzenis van Jezus dan kunnen ze het niet geloven, want de dood en de verlossing staan toch onverzoenlijk tegenover elkaar! De vrouwen reageren dan ook niet blij op de woorden van de engel, maar eerder verschrikt. Dat kan niet waar zijn! De Emmaüsgangers zeggen hetzelfde: "Een paar vrouwen hebben ons in de war gebracht met een verhaal van engelen die over Jezus verrijzenis spraken". Dat kan toch niet waar zijn! Ook de apostel Thomas zegt met grote stelligheid: "Laat mij eerst mijn vinger in de plaats van de nagelen steken". Want dood is dood en daarmee is het uit.

Deze zo menselijke reactie van de eerste leerlingen is heel begrijpelijk. Ze werd versterkt door hun ervaringen in het omgaan met Jezus. Toen hadden ze zijn goddelijke kracht ervaren in zijn persoon, zijn woorden en daden. En deze woorden over de verlossing van ons mensen uit de zonde en de daarop volgende dood waren zo vol van belofte geweest. Hoe groot was nu de teleurstelling en de innerlijke leegte. Nog begrepen ze niet dat God zijn overwinning op de dood juist wilde onderstrepen door er oog in

oog mee te staan. Maar Christus antwoordt hen: "Moest de Christus dat alles niet lijden en zo zijn heerlijkheid binnengaan?"

Ook wij als de hedendaagse leerlingen van de Christus staan voor het mysterie van lijden en dood. We hebben dat maar te aanvaarden. Er wordt ons daarin geen keuze gelaten. Wel is de keuze om te geloven dat het lijden van Christus verlossing brengt. Wie zo gelooft, ziet ook nu het licht van de verrijzenis. In dit licht staat de verrezen Heer en Hij komt ons tegemoet met de woorden: "Vrede zij u".

Van harte een Zalig Pasen gewenst,

Jullie Pastoor George Paimpillil

KERKENLEVEN

Tijdens de afwas heb ik vaak de radio aanstaan.

Op dat tijdstip, nog vroeg in de avond, is er programma waarbij iemand uit de cultuursector wordt geïnterviewd.

Laatst was dat de dichter Jules Deelder. Hij staat niet bekend als een christelijk poëet, eerder als een auteur uit de rauwe wereld van de Rotterdamse drugsgebruikersscene. Maar kunstenaars kijken altijd achter de direct waarneembare werkelijkheid, en dichters hebben het vermogen onder woorden te brengen wat zij daar aantreffen.

Omdat de dood een grote rol speelt in Deelders werk, werd hem de vraag gesteld hoe hij daar tegen aankeek. Deelder omschreef het als terugkeren naar het al, daar waar je ook vandaan komt.

En ook als opgaan in het witte licht dat alom is en waarin je verlost bent van je lichamelijke beperkingen. Met zijn kenmerkende stemgeluid meldde hij zonder enige terughoudendheid dat je dan deel gaat uitmaken van een andere dimensie, en sprak even later van het eeuwig leven.

Nee, Deelder is geen theoloog, verre van.

Toch gaf hij in zijn directe stijl zo maar een beschouwing weg waar ik langer dan de afwas duurde over bleef denken. Zoals goede gedichten blijven hangen in je hoofd.

Lex Janssen diaken

FRATER EDWIN OSSEWOLD

Overleden op 25 februari 2011.

Als voorzitter van de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Sint Rafaël wil ik enige woorden aan hem wijden.

Edwin komt in beeld als kardinaal Simonis heeft bepaald dat de Heilige Geest kerk de nieuwe parochiekerk wordt van de drie Overvechtse parochies. Bert Vermeulen, de toenmalige vice-voorzitter van de Heilige Geestparochie, wordt getipt dat op de Tafelbergdreef een frater woont die wellicht gestrikt kan worden voor een functie in het bestuur van de nieuw ontstane fusieparochie. Hij stemt toe, maar alleen als vice-voorzitter, want voor andere functies is hij niet beschikbaar.

Ieder van ons heeft hem op de een of andere wijze op z'n netvlies staan, b.v. als een organisator die veranderingen (fusies) begeleid. Zijn soms wat starre houding bij het onderhandelen aan het begin van de fusie van de drie Overvechtse parochies werd niet door iedereen gewaardeerd. Hetgeen resulteerde dat er in de beginperiode nogal wat verschuivingen waren in het bestuur. Maar Edwin had zich een doel gesteld en dat wilde hij dan ook bereiken. Hij ging er dan ook voor. Ik denk dat zijn daadkrachtig optreden er heeft toe geleid dat de fusie van de Emmaus, Heilige Geest en Blijde Boodschap tot Sint Rafaëlparochie toch redelijk geslaagd genoemd mag worden. De volgende fusie, het samengaan van de zes parochies in Utrecht Noord West zag hij, naar mijn mening, wat minder zitten.

Een andere zijde van Edwin was de "genieter". Een goed rood wijntje op zijn tijd was aan hem wel besteed, en dan daarbij een lekker hapje van de visboer, daar kon hij intens van genieten.

De laatste twee jaar ging het met zijn gezondheid wat minder. Ook ging hij slechter zien en moest daaraan geholpen worden. Het voorzitten van de vergaderingen werd hem te zwaar, hij deed die taak over aan een ander. Hij wilde echter wel de eerste en enige vice-voorzitter van de St. Rafaëlparochie blijven.

De laatste vergadering van de Sint Rafaëlparochie in december 2010 heeft hij nog wel zelf voorgezeten.

Na de gebruikelijke agendapunten heeft hij ieder bestuurslid persoonlijk toegesproken, waarbij hij soms heel geëmotioneerd was.

Dat voelde toen al als een afscheid!

Na het sluiten van de vergadering werd in een gezellige sfeer en met mooie woorden afscheid van hem genomen. Zijn klus was klaar.

Zijn fusie-parochie "St. Rafaël " zou per 1- 1- 2011 opgaan in de grote Sint Ludgerusparochie.

Hij was trots op hetgeen hij bereikt had.

Trots op zijn vrijwilligers, waarvan hij op de laatste feestavond het aantal ietwat overschatte.

Hij genoot van het leven en wilde dat delen met anderen.

Nu nemen wij voor het laatst afscheid van hem. Wij, de leden van de Geloofsgemeenschap Sint Rafaël , zullen hem missen.

In zijn geliefde taal zeg ik à Dieu.

Joop Schwartz

VAN HET BESTUUR

In de vorige uitgave van ons Contactblad heb ik medegedeeld dat de viering van de start van de Sint Ludgerusparochie zou plaatsvinden op 20 maart 2011.

Dat die datum de tweede zondag van de vasten was, had het bestuur zich te laat gerealiseerd. Besloten is toen dat we de geplande viering maar zouden uitstellen tot na de vakantie.

De nu geplande datum is zondag 9 oktober.

Op die dag zal monseigneur Woorts in onze kerk voorgaan in een plechtige Eucharistieviering en zal hij aandacht besteden aan het samenwerkingsproces van de zes geloofsgemeenschappen die samen de Sint Ludgerusparochie vormen.

Het verdere programma wordt in het Contactblad van september bekend gemaakt.

Op woensdag 23 maart heeft in onze kleine ontmoetingszaal de presentatie plaatsgevonden van de film “ELENA” Een bezinning over Vrouwenhandel.

Elma van Nouland, van de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) gaf vooraf informatie over de omvang van dit afschuwelijke fenomeen.

De “Kruisweg” van Elena, een veertien jarig meisje uit Nigeria, werd in 15 staties weergegeven. Het geheel werd met gebed afgesloten, waarna de 25 aanwezigen zeer onder de indruk huiswaarts keerden.

Onze Liturgiegroep kan op een geslaagde bezinningsavond terugkijken.

De Onderhoudsgroep van onze locatie heeft met het aanbrengen van gordijnen aan weerszijden van het priesterkoor de aanblik vanuit de kerk zeer verbeterd. Keek men eerst in een ruimte, waar soms ook nog attributen stonden, nu hangt daar een mooi gordijn voor.

Zo ziet u dat er steeds gewerkt wordt om onze kerk zo sfeervol mogelijk te maken.

Joop Schwartz

VASTENAKTIE

Cordaid

Plant iets moois voor een ander

In deze Vastentijd is er steun en aandacht voor projecten op de Filippijnen. In het vorig Contactblad heeft u al kunnen lezen hoe Vastenactie en haar partnerorganisaties zich inzetten voor het bedreigde bestaan van de acht bevolkingsgroepen, de Mangyan, op het eiland Mindoro.

De bossen van deze inheemse bevolkingsgroepen worden bedreigd door houtkap, mijnbouw, oprukkende plantages en bosbouwbedrijven. U, de Vastenactie, zet zich in voor deze mensen, zodat zij sterker staan in hun strijd hun leefgemeenschap te behouden en te verduurzamen.

Op de Filippijnen wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter, van de bevolking leeft 33% onder de armoedegrens en vier miljoen gezinnen lijden honger. Grote groepen van de bevolking hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen en worden uitgesloten.

Vastenactie steunt projecten rond drie thema's:

– Het eerste thema is vrede en verzoening.

Doordat moslim- en arme christelijke gemeenschappen voortdurend worden achtergesteld en niet worden betrokken bij actuele vredesprocessen blijven onderlinge spanningen en geweld niet uit. De interreligieuze dialoog moet worden bevorderd.

– Het tweede thema is ondernemen.

De mensen worden geholpen met het starten van kleine ondernemingen om een inkomen te verdienen met de verkoop van duurzame bosproducten. Men wordt geleerd handnijverheidsproducten te maken en levensmiddelen te produceren van materialen en gewassen uit het bos. Ook krijgen meerdere inheemse groepen steun bij het verkrijgen van landrechten.

– Het derde thema is gezondheid en welzijn.

Voor kinderen en ouderen zijn kwetsbaar als het om gezondheid en welzijn gaat. Voor ouderen is gebrek aan inkomen en aan zorgvoorzieningen het grootste probleem. Zij worden niet langer als vanzelfsprekend door hun kinderen onderhouden en verzorgd.

Sommige projecten richten zich op inheemse groepen, andere op stadsbewoners. Zo hebben Vincentiaanse Missionarissen een ouderenproject opgezet in de sloppenwijken van Manilla, waar gezondheid- en thuiszorg aan de ouderen wordt verleend.

Wat kunnen wij van de Mangyan leren?

Wij zijn soms zo ontevreden, wij kijken vooral naar wat wij niet hebben. De Mangyan hebben zo weinig, maar leven tevreden en in harmonie. Wij kunnen van hen leren minder waarde te hechten aan materiele zaken en ons te bezinnen op onze levensstijl. Even pas op de plaats te maken in ons jachtig leven voor verstillend en bezinning.

Ons economisch handelen is erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Wij moeten bijdragen aan veranderingen die bedoeld zijn om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar toekomstige generaties, of afgewenteld worden op milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Uw steun en bijdragen zijn daarom enorm waardevol!

Carmien Amo, Diaconie

WITTE DONDERDAG

De dag is vernoemd naar zijn Liturgische kleur. Wit staat voor ‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’.

Het is de dag waarop Jezus Christus aan zijn volgelingen de Sacramenten van Eucharistie en Priesterschap heeft geschonken.

Op Witte Donderdag gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht om de Joodse paasmaaltijd, het Pascha, voor te bereiden. Tijdens de maaltijd brak Jezus het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’. Ook gaf hij hun de wijnbeker met de woorden ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden’. De betekenis van deze opmerkelijke manier om brood en wijn te delen wordt duidelijk door enige uitleg van de Joodse Pesach-tradities.

Brood

In hun Pesachfeest herdenken de Joden dat hun voorvaders door God uit de slavernij in Egypte werden geleid. Tijdens de vlucht uit Egypte was er geen tijd om brooddeeg te laten rijzen. Er werd ongedesemd brood gegeten. Bij het Pesachfeest eten de Joden, in dankbare herinnering, alleen ongedesemd brood. Het is dit brood dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen deelt. Door het brood als zijn eigen lichaam uit te delen, geeft Jezus aan, dat hij alle mensen uit de slavernij van de Zonden zal leiden.

Wijn

Jezus laat de wijn rondgaan en noemt het zijn bloed. In het Joodse Pesach is het bloed van het Pascha oftewel het Paaslam het teken van het Verbond dat God heeft gesloten met het volk dat hij uit Egypte heeft geleid. Jezus brengt een Nieuw Verbond. Zijn eigen bloed is het teken van dit Nieuwe Verbond. Door de wijn bij het Laatste Avondmaal als zijn bloed te presenteren, kondigt Jezus aan dat hij het nieuwe paaslam is, wiens bloed op Goede Vrijdag vergoten zal worden, tot vergeving van de zonden.

Instelling van eucharistie en priesterschap

Met de woorden die Jezus uitsprak over brood en wijn stelde hij het sacrament van de Eucharistie in. Hij gaf zijn leerlingen opdracht, de maaltijd op dezelfde wijze te blijven herhalen tot zijn wederkomst, om hem te gedenken. Met dit zogenoemde ‘herhalingsgebod’ beklemtoonde Jezus niet alleen het sacramentele karakter van de Eucharistie, maar stelde hij ook het Priesterschap in.

Het Driedaagse Paasfeest, ook wel Paastriduüm genoemd, begint officieel met de avondmis op Witte Donderdag. Strikt genomen is pas bij de avondmis sprake van Witte Donderdag: alles wat die bewuste donderdag aan de avondmis vooraf is gegaan, valt in liturgische zin onder de benaming ‘Donderdag in de Goede Week’.

Het Tabernakel dient bij aanvang van de avondmis volledig leeg te zijn. Er mogen geen hosties in zijn achtergebleven, omdat de Kerk in de mis van Witte Donderdag het Heilig Sacrament wil ontvangen als was het zojuist ingesteld.

Als een Tabernakel de Hostie bevat, brandt de Godslamp. Het tabernakel is op Witte Donderdag leeg, en dus is de godslamp gedoofd. De lamp zal tot aan de Paaswake gedoofd blijven.

De Kerk vindt het niet passend om op Goede Vrijdag, als de Kruisdood van Jezus wordt herdacht, een mis te vieren. De gelovigen kunnen die dag wel te Communie gaan. Dat kan met hosties, die speciaal voor dit doel in de eucharistie van Witte Donderdag worden geconsacreerd.

De voor Goede Vrijdag geconsacreerde hosties worden in de mis van Witte Donderdag, na de communie, door de priester naar een zijkapel gebracht. Als de hosties in het tabernakel zijn geplaatst, trekken de priester en zijn assistenten zich terug, na enkele ogenblikken van stille aanbidding. Daarmee eindigt de mis van Witte Donderdag, zonder de gebruikelijke heenzending van de gelovigen, waarmee een mis normaal eindigt. Dat is niet voor niets: de gelovigen mogen namelijk blijven of terugkomen, om te waken.

Bron: KatholiekNederland

REIS NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN MADRID

Deze zomer organiseert het aartsbisdom Utrecht een jongerenreis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid. De reis vindt plaats van 10 t/m 23 augustus en is bestemd voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar.

Op 10 augustus vertrekken we naar de prachtige stad Zaragoza voor de Days in the Diocese (een internationaal voorprogramma). Hier verblijven we in gastgezinnen, wat prachtige mogelijkheden biedt om Spanjaarden, hun cultuur en hun geloofsbeleving persoonlijk te leren kennen.

Hierna vertrekt de groep naar Madrid voor de WJD. De WJD is het grootste jongerenevenement ter wereld en staat garant voor avontuur, vele ontmoetingen, mooie gesprekken, inspirerende vieringen en veel gezelligheid.

De kosten van de reis bedragen € 695,- p.p. Dit is inclusief busreis, overnachting, maaltijden en programma.

Voor een reis van twee weken is het een lage prijs. Wil je de kosten drukken, dan kun je bijvoorbeeld samen met andere jongeren (binnen de parochie) sponsoracties opzetten. Inschrijving gebeurt digitaal via www.yougle.nl.

Je kunt je inschrijven t/m 15 mei. Op hiervoor genoemde site vind je meer info over de WJD. Voor vragen kun je terecht bij jongerenwerker Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl of 06-16842077.

Vieringen in de St. Rafaël kerk

za	16 apr	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	17 apr	11.00 uur	Palmpasen - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
di	19 apr	19.00 uur	Boeteviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
do	21 apr	19.00 uur	Witte Donderdag ** <i>Pastoor George Paimpillil</i>
vr	22 apr	19.00 uur	Goede Vrijdag <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	23 apr	22.00 uur	Paaswake <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	24 apr	11.00 uur	Hoogfeest van Pasen <i>Pater Alain</i>
ma	25 apr	11.00 uur	Tweede Paasdag <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	30 apr	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	1 mei	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	7 mei	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Swijnenberg</i>
zo	8 mei	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Diaken Lex Janssen</i>
za	14 mei	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	15 mei	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>

za	21 mei	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Eppink</i>
zo	22 mei	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Eppink</i>
za	28 mei	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Moorman</i>
zo	29 mei	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Moorman</i>

**** zie uitleg over Witte Donderdag**

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur

Polska Msza SW Niedziela 12.30 Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er koffie of thee. Deze periode dus 15 april en 20 mei.



*In de maand mei, Mariamaand,
is er voor de aanvang van de
vieringen op dinsdag en
donderdag eerst het bidden van
het rozenhoedje.
De aanvang hiervan is een
kwartier eerder.*

Parochie wel en Wee

Overleden:

21 februari 2011 Caroli Herberigs
zij woonde in huize Zuilenstede
en werd 88 jaar

25 februari 2011 Frater Edwin Ossewold
hij woonde Tafelbergdreef 178
en werd 80 jaar

*Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen
veel genade en sterkte.*

Gedoopt:

6 maart 2011 Yoraisa Agatha Acheampong
dochter van Deborah Acheampong

Gedoopt en gevormd:

6 maart 2011 Deborah Maria Acheampong
Verena Gertrude Maria Keller

Gevormd en opgenomen in de R.K. Kerk:

6 maart 2011 Hanne Boendermaker

*Wij wensen alle vier van harte geluk en hopen dat zij zich thuis zullen
voelen in onze geloofsgemeenschap.*

VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

Vieringen in de Johanneskerk

10 apr	Eucharistie-viering	Pastor Huub Schumacher
17 apr	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
21 apr	Witte Donderdag (18.30 uur)	Werkgroep "Vieringen "
22 apr	Goede vrijdag (19.00 uur)	Werkgroep "Vieringen "
23 apr	Paaswake (22.00 uur)	Ds. Harry Wim Wierda
24 apr	Paasmorgen (Schrift en Tafelviering)	Ds. Harry Wim Wierda
1 mei	Oec. Woorddienst (afscheid Ad Oomen)	Ds. Harry Zeldenrust
3 mei	Woord- en Communieviering	Marian v.d.Hulst-Caspers
8 mei	Eucharistie-viering	Pastor Huub Schumacher
15 mei	Verhaal halen	Werkgroep "Vieringen"
22 mei	Oec. Viering van Schrift en Tafel	Ds. Harry Wim Wierda
29 mei	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Rosendael

10 apr	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
17 apr	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
21 apr	10.30 en 14.15 Witte Donderdag en Gezamenlijke Ziekenzalving	Pastores Hettinga, Moorman, en Oldenziel.
22 apr	15.00 uur Goede Vrijdag Meditatieve Viering	J.Hettinga, A. Oldenziel en C. v.d. Steen
23 apr	19.00 uur Paaswake met koor uit Paulusparochie	Th. Moorman, J.Hettinga, A. Oldenziel
24 apr	W- en Communieviering	Pastor J. Hettinga en E.v. Kerkhoff
1 mei	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
8 mei	Eucharistieviering	Pastor Moorman
15 mei	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
22 mei	Schrift en Tafel	Agnes Oldenziel
29 mei	Woord- en Communieviering	Erik v. Kerkhoff

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

Vieringen in Tamarinde

10 apr		ds.Jurjens
17 apr	Palmpasen	mwDubois
21 apr	Witte Donderdag	ds.Jurjens
22 apr	Goede Vrijdag	ds.Jurjens
24 apr	Pasen!	mw.Prins
1 mei	GEEN VIERING	
8 mei		mwDubois
15 mei		ds.Jurjens
22 mei		pastor Peereboom
29 mei		mw vd Klij-v Wijnbergen

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg



Zorg op Dreef



Gesprekjes met een groep bewoners

Wekelijks voer ik gesprekjes met bewoners in het verpleeghuis. De ene week bestaat het groepje uit mensen met lichamelijke handicaps; de andere week betreft het dementerende bewoners. Het uur, waarop ik een dergelijk gesprek voer, is me heel dierbaar. Bewoners vertellen elkaar wat ze vroeger en nu meemaken. Dat zijn verhalen over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar de beleving van de mensen achter deze feiten maakt de gesprekken extra waardevol.

Een mevrouw vertelt over het plezier dat ze beleefde aan het handig zijn met hamer en schroevendraaier, aan de contacten die ze met mensen kreeg omdat ze gevraagd werd even te komen helpen. Nu voelt mevrouw haar leven als minder betekenisvol. Ze wil heel graag iets voor andere mensen betekenen, maar ze kan het niet meer zoals vroeger. Achter het

verhaal dat ze vertelt, liggen gevoelens van vreugde om wat ze kon en gevoelens van verdriet om wat ze niet meer kan.

Een man vertelt over gruwelijkheden die hij in de tweede wereld oorlog in Duitsland heeft meegemaakt. De anderen luisteren aandachtig. Door het luisterend oor van medebewoners voelt de verteller zich serieus genomen. Hij is blij met de aandacht die hij krijgt voor zijn pijnlijke ervaring.

Ieder mens, jong, oud, kerngezond of minder vitaal, kent de behoefte om erkend te worden om wie hij is. Ieder mens kent het verlangen betekenis te hebben en de wens gewaardeerd te worden. In de groepsgesprekjes vertellen bewoners elkaar wat hen dreef, wat van waarde is voor hen, wat het voor hen betekent en met welk gevoel ze terugkijken op wat ze beleefd hebben en nu ervaren. Die aandacht voor elkaar, dat elkaar op de hoogte brengen vormt een basis voor waardering krijgen voor wie je bent.

Luisteren en vertellen is een bron van

*Phil jacobs,
Geestelijk verzorger Tuindorp Oost, Hart van Lombok*

STILLE OMGANG 2011

De uitnodiging kwam zoals gebruikelijk van Will Kuijpers en Frans Middelham van de Dominicus kerk: ''of de parochianen van de St. Rafael kerk óók zin hadden om mee te wandelen naar de Stille Omgang op zaterdag 19 Maart''. Let wel : mee te wandelen náár de Stille Omgang in Amsterdam. Dat betekent dus vanaf de Dominicus kerk in Oog en Al wandelen naar de Krijtberg kerk in Amsterdam, om vandaaruit de Stille Omgang te lopen door het centrum van de hoofdstad. Een pelgrimage van bij elkaar ruim 50 km denk ik.

Nou : dat wilde ik wel en gelukkig was ik niet de enige van onze kerk.

Ook Albert Jan en Lex wilden wel mee.

Nu had ik een aantal jaren geleden ook al een keer meegedaan en kon ik mij, als amateur wandelaar, de blaren en de pijn in de voeten, maar

vooral de viering in de Krijtberg kerk nog goed herinneren. Om dat laatste vooral zette ik ''wel willen'' om in een definitief ''ja, ik doe mee''. Gelukkig deden Albert Jan en Lex dat ook.

Uiteindelijk bestond de St.Ludgerus groep uit 28 personen.

We vertrokken zaterdagmorgen 19 maart om 8.30 uur, na de koffie, vanuit de pastorie van de Dominicus. Na de zegening en wegzending door Lex ging het in een stevig tempo richting Pieterskerk in Breukelen waar we zo rond 11.00 uur aankwamen. Nog niets aan de hand, iedereen fris en vrolijk, behalve één wandelaar die moest opgeven. Jammer, maar het ging kennelijk niet meer. Na een pauze met koffie kregen we een gedegen rondleiding in de Pieterskerk van de Hervormde Gemeente en maakte we kennis met de rijke historie ervan.

Rond 11.45 uur ging het richting Baambrugge en tegen de tijd dat ik daar aankwam waren de voetzolen al aardig warm geworden. Eigenlijk té warm want ik kreeg een grote blaas onder mijn voet. En ik liep nog wel op sandalen!

Onderweg nog wel een uitvaller, nu wegens huiselijke omstandigheden. In Baambrugge werden we gastvrij ontvangen in de Gereformeerde kerk Postwijk, o.a. door een man die - naar zijn uiterlijk te oordelen- zo uit de 19e eeuw leek te komen. Je weet wel: blauwe werkkieel en broek, lange bakkebaarden en zeer strenge gereformeerde ogen achter een volkomen achterhaald ziekenfondsbrilletje. Maar wel vriendelijk en gastvrij!

Ik had gelegenheid om mijn voet te verzorgen met pleisters en tape (dank je wel voor het advies, Ton Herremans!) en kon weer door naar Diemen voor het voorlaatste stukje. We waren om ca 18.00 uur in Diemen bij de Chinees voor eten en een wat langere pauze. Helaas ook hier een uitvaller met te zere voeten.

Om ca 19.45 uur (het was al donker buiten) gingen we voor het laatste stukje naar de Krijtberg kerk in Amsterdam. Het duurde toch nog bijna 2 uren voordat we daar waren. Iedereen was vermoeid geraakt en dus zakte het looptempo, maar we hadden het gehaald!!

Will en Frans hadden voor ons plaatsen gereserveerd en hoefden we niet buiten te wachten totdat de deuren opengingen. We konden zo naar binnen; het was inmiddels 21.45 uur.

Bisschop de Korte celebreerde de mooi verzorgde viering in deze prachtige, in neogotische stijl gebouwde kerk. Daarna begonnen we dus met stijve benen aan de stille rondgang door het centrum van Amsterdam. Het was inmiddels nacht en wandel je echt door het nachtleven van die stad met alle geuren, kleuren en lawaai die daar kennelijk bij horen. Wij echter moesten zwijgen en niet reageren op de dingen die je toegeroepen werden. Daarna met de bus weer terug naar Utrecht waar we rond 1.45 uur weer heelhuids aankwamen. De pelgrimage "stille omgang 2011" zat erop. Met veel voldoening maar ook met zere voeten en stijve benen. Bedankt Will en Frans voor alle moeite,

Peter Bovelander, St.Rafael locatie



Waarom collecteer ik voor Amnesty?

Begin februari 2011 heb ik voor de 7de keer mee gecollecteerd voor Amnesty en de laatste 3 jaren sta ik bij Albert Hein winkel aan 't Goylaan in Hoograven. Doordat ik daar nu 3 jaar sta, zijn er mensen die mij herkennen en waarderen dat ik dat telkens doe. Dit is altijd goed om te horen. Maar wat ik ook goed vind is dat jong en oud, allochtoon of autochtoon, geeft. Of het nu een klein bedrag is of de portemonnee wordt omgekeerd en al het kleine geld komt in de bus, doet er niet aan toe. Alle kleintjes helpen, zeg ik dan. Vaak krijg ik dan ook leuke andere reacties. Want, op een enkele na, weet men waarvoor de collecte wordt gehouden. Als ik dan aan het eind van de week het totaal van € 549,05 zie, dan is het toch een mooi bedrag. Dit geld is nodig om bijvoorbeeld advocaten te betalen die mensen in gevangnissen kunnen horen. En Amnesty wil geen subsidie ontvangen om geheel neutraal te zijn en geen verwijt te krijgen van partijdigheid.

Zolang ik het kan doe ik het. En, wie weet, zijn er volgend jaar mensen die mee willen collecteren, hetzij langs de deuren of net als ik op een vaste, centrale plek.

Een ander belangrijk artikel uit "Amnesty in actie", waaruit ik citeer gaat over de vreemdelingendetentie in Nederland. Op 26 januari sprak de Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel van de Tweede Kamer met minister Leers en staatssecretaris Teeven over de vreemdelingendetentie. Medewerkers van Amnesty waren daarbij met andere organisaties en professionals. Zij overhandigden aan de voorzitter van deze commissie, Hero Brinkman, een oproep om de detentie humaner te maken door deze niet te lang en onder onnodig beperkend strafrechtelijk regime toe te passen.

Wist u dat per jaar in Nederland zo'n acht- tot tienduizend vreemdelingen worden opgesloten. Zij hebben geen strafbaar feit gepleegd, maar wachten op de behandeling van hun asielverzoek of op hun uitzetting. Soms gaat deze uitzetting onterecht omdat men weet dat er landen zijn die hun onderdanen (weigeren) om terug te laten keren. Deze asielzoekers worden dan op straat gezet met een treinkaartje naar een voor hen onbekende plaats waar zij veelal in de illegaliteit terecht komen met alle gevolgen van dien.

Enkele aanbevelingen die op 26 januari ter sprake kwamen waren duidelijk:

- * de regering moet vreemdelingendetentie zoveel mogelijk voorkomen en zeker voor kwetsbare personen zoals zieken, gemartelden en zwangere en verkrachte vrouwen,
- * een goede begeleiding geven met zinvolle dag besteding en rechtsbescherming garanderen.

Het gesprek met minister Leers hierover wordt voortgezet en gekeken wordt of de huidige situatie niet in strijd is met de mensenrechten. Ik ben benieuwd of het detentiebeleid menselijker wordt?

Zoals altijd verneem ik graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten, Wim van Gessel, telefoon 030-262 1510

SAMS KLEDINGACTIE

Sams kledingactie is een van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten van Cordaid. Net als vorig jaar wordt ook in 2011 het project in Kenia gesteund. Dit land dat 17 maal zo groot is als Nederland en 33,5 miljoen inwoners telt wordt al jaren geteisterd door extreme droogte met hongersnood tot gevolg.

Samen met 15 lokale hulporganisaties zorgt Cordaid Mensen in Nood vanaf 2002 ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogte. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen.

Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden en zo hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden.

Zaterdag 9 april was de jaarlijkse inzameling van kleding bij onze kerk. Net als in eerdere jaren hebben veel mensen hun overbodige of niet meer in gebruik zijnde kleding daar afgegeven. Namens Sams Kledingactie wordt iedere brenger hartelijk bedankt.



LUDGERUS ACTUEEL



Ieder weekend is er een nieuwe Ludgerus Actueel, met daarin mededelingen en ander nieuws betreffende de kerken van de Ludgerus parochie. De redactie raadt ieder aan dit mededelingenblad altijd even door te lezen. Als u dit niet doet is er een kans dat u iets mist wat u achteraf niet had willen missen. Niet alle zaken worden aan het eind van een viering bij de mededelingen genoemd. LA staat ook op de website.

VOOR DE KINDEREN

Wat is vasten?

De vasten is de tijd van veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen.

Waar die voor nodig is ?

Dan bereiden de christenen zich voor op het grote feest van Pasen.

En het mag best wat moeite kosten.



Jezus heeft veertig dagen in de woestijn doorgebracht om zich op zijn taak voor te bereiden. Lang vóór Hem had het volk van Israël veertig jaar in de woestijn gezworven voordat ze het beloofde land binnengingen. Het verblijf in een woestijn is zwaar: overdag is het heel heet, 's nachts heel koud, het is er eenzaam en uitgestrekt. Het is een omgeving waarin je je gemakkelijk tot God richt. Maar ook het kwaad lijkt dichterbij en er is niets om je achter te verbergen. Zelfs Jezus had het moeilijk in de woestijn.

Onze vastentijd is een beetje als een woestijn. We kijken naar wat verkeerd is in ons leven en proberen het te bestrijden. Zo kunnen we Jezus beter navolgen.

Maar op welke manier vasten we? We proberen lekkere dingen te laten staan. We bidden alleen of met anderen. We sparen in het vastenzakje voor de kinderen die het niet zo goed hebben als wij.

Het is niet altijd maar "ik eerst". Het is alsof we plek in onszelf vrijmaken om de heilige Geest ons leven te laten inspireren.

Het is tijd om God en andere mensen te ontmoeten.

bron : maar wie is God

Marianne en Peter

EINDEJAARSACTIE en BARBECUE

Aan het einde van het jaar 2010, op 31 december, hadden wij onze traditionele minimarkt en oliebolendag. Het doel voor zo'n dag is tweeledig. Enerzijds moet het een gezellige dag worden waar mensen elkaar aan het eind van het jaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of gaasje glühwijn, met of zonder oliebol.

Maar een tweede doel is geld bijeen te krijgen voor bijzondere aankopen. Dit door de verkoop van leuke spulletjes en olieballen. De opbrengst van het jaar 2009 is b.v. besteed aan de koop van extra beelden voor de kerstgroep. U heeft ze kunnen zien in de kersttijd: een os, een ezel, twee schapen en een kameel.

In 2010 heeft de parochie ook tweemaal een barbecue feest gehouden. De eerste voor jongeren, de tweede voor de ouderen onder ons. En beiden zijn zeer gewaardeerd. Daarbij bleek wel dat de apparatuur welke de kerk daar voor had verbeterd moest worden. Daarom is er in het afgelopen jaar nog een aankoop geweest van de opbrengst en wel goede barbecue's.

De opbrengst van 2010 was wat minder dan het jaar ervoor, maar voldoende voor de geplande aankoop van een mooie grote partytent, met extra tafel en feestverlichting. Want ook dit jaar gaan we weer barbecues organiseren, en liefst buiten. En in Nederland moet je op alle weersoorten voorbereid zijn.



De eerste BBQ zal zijn op zondag 29 mei, aanvang 15.00 uur, bij de Sint Rafaëlkerk. Dan zal de tent voor het eerst worden gebruikt. Deelname aan de BBQ is voor alle parochianen van de Ludgerusparochie. Kosten bedragen 5 euro per persoon, van te voren te voldoen. Aan het begin van de maand mei zullen in Ludgerus Actueel deelname formulieren beschikbaar zijn waarop u kunt aangeven dat u komt en hoe te betalen.

Wat u maar
kwijt wilt
BUS

Suggesties
Wensen
Verhuisberichten
Copy voor Kerkblad
Vragen

Misintenties kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het secretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. St. Rafaël, met vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel ontvangen, of wel krijgt, maar er geen prijs op stelt, of u wilt in- of uitgeschreven worden, vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4. U kunt ook het secretariaat bellen.

COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst