

Contactblad



van de R.K. Parochie
St. Rafaël
Utrecht-Overvecht

december 2010

KERKCENTRUM

St. Rafaël
Lichtenberchdreef 4
3562 RD Utrecht
Telefoonnummer van de beheerder: 030 - 261 2899
email bestuur: bestuur.rafaelparochie@gmail.com

PASTOR

G. Paimpillil
Tel. spreekuur: donderdag 10 - 11:00 uur
Telefoonnummer is nummer van secretariaat: 030 - 261 1252
email: geopallil@ziggo.nl

SECRETARIAAT

Op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur 030 - 261 1252
email: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com
Voor dringende gevallen buiten deze uren kan hetzelfde tel. nummer worden gebruikt. Spreek uw vraag of bericht in. Deze zal dezelfde dag worden beluisterd.

FINANCIËN

Gironummer voor kerkbijdragen aan de parochie: giro 96 89 125

Andere stortingen: giro 12 45 302 t.n.v. RK. Parochie St. Rafaël Utrecht

email penningmeester: penningmeester.rafaelparochie@gmail.com

KERKBLAD

Redactieadres: Lichtenberchdreef 4
email: redactie.rafaelparochie@gmail.com

Uiterste inleverdatum voor kopij:
Nummer 1: 13 januari 2011
Vouwen op 26 januari 2011

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

Van onze pastoor

Beste Parochianen,

De adventstijd met z'n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben een eigen sfeer zowel in het kerkelijke leven als in het leven van elke dag. De duisternis van de lange avonden wordt getemperd door een feestelijke sfeerverlichting. De kerstdagen zijn dan ook voor iedereen, gelovig en niet-gelovig, de climax waarin 'licht en warmte' het winnen van de duisternis.



Wie zich als christen op het Kerstfeest voorbereidt, mag de adventstijd ervaren als een opgaan naar het feest van het goddelijk licht. Elk jaar opnieuw worden we opgenomen in de eeuwenoude verwachting van Israël naar de Messias. Met haar liturgie reikt de Kerk ons de hand om onze diepste vragen en verlangens te duiden. De lezingen uit de Heilige Schrift, de kerkelijke rituelen met haar symboliek, maar ook de noden van onze grote wereld

wachten erop om in het licht geplaatst te worden. Geïnspireerd door het woord van de profeten groeit ons verlangen naar de vervulling van wat het kinderen van Abraham is toegezegd. De adventstijd is een tijd van verwachting, van hoop en van 'goede wensen en goede gedachten'. En als het Kerstfeest dan is aangebroken, dan worden we geraakt door de prachtige liturgie van de Kerk. Het geboortefeest van Jezus als onze Verlosser maakt inderdaad het beste in ons 'los'. We voelen ons aangesproken door en bevestigd in het geloof dat God de wereld liefheeft en ons zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden. Het spreekt dan ook eigenlijk vanzelf, dat de dagen van het Kerstfeest niet alleen een religieuze lading hebben, maar ook dagen zijn van vriendschap, van geborgenheid, dagen waarop we bijzonder met anderen meelevend.

De tijd na het kerstfeest heeft voor veel mensen iets van een teleurstelling. Binnen enkele dagen lijkt het gevoel van vrede tegelijk met

de kerstlichting en met de overige attributen te worden opgeborgen. Het 'gewone leven' gaat weer zijn gang. Nu is dat niet zo vreemd. Ook in het Evangelie volgt op het kerstfeest de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte. Hemelse vrede en wereldse onvrede volgen nog steeds elkaar. Onlangs heeft de pauselijke Raad voor de Migranten wereldwijd steeds aandacht gevraagd voor de nood van 1 miljard daklozen in onze moderne wereld. Het bijzonder hoge aantal daklozen en vluchtelingen vraagt om niet alleen na te denken over courante oplossingen, maar ook om stil te staan bij het ontstaan van deze problemen.

Het kerstfeest en de vlucht naar Egypte van de Heilige Familie laten ons zien dat sinds de komst van Jezus Christus de wereld niet meer kan worden opgedeeld in 'voor' en 'tegen', in 'arm en rijk'. God heeft in Christus alle mensen lief. Als de geboorte van Jezus staat voor vrede, dan staat de vlucht naar Egypte voor solidariteit met hen die geen thuis hebben of die op de vlucht zijn voor zichzelf of voor anderen. Van harte wens ik u een Zalig kersfeest met die vrede van het Goddelijk Kind, waardoor allen één worden.

*Met hartelijke groet,
Jullie Pastoor George Paimpillil*

Kerkenleven

Het was mij aanvankelijk ontgaan, maar de maand november is de maand van de spiritualiteit. Een maand met extra aandacht voor spiritualiteit. Dat lijkt mooi, maar waarom maar één maand. Spiritualiteit, de geestelijke levenshouding, verdient toch niet alleen in november aandacht. Hoe dan ook, één onderdeel trok in het bijzonder mijn aandacht: de nacht van de spiritualiteit. Een speciale nachtelijke evenement waarvan de ondertitel luidde: een spoedcursus traagheid. Dat vond ik een titel waar spanning in zat. Geestelijke levenshouding valt niet samen met het dagelijks leven. In het dagelijks leven moet een boel, daarin hebben we weleens haast, en is er de druk dat dingen snel af moeten. Zo niet bij spiritualiteit. Dat is niet de bovenkant van het dagelijks leven, maar de humuslaag waarin het wortelt. En humuslagen, dus ook die waarin de bouw- en groeistoffen voor een gezond geestelijk

leven zitten, ontstaan niet snel. Dat is het product van het omwerken en verteren van de afgevallen bladeren van het leven. In dat omwerkproces van dingen die maar één seizoen mee zijn gegaan, ontstaat een laag die voeding geeft aan de hele levensboom. Dat trage proces te leren waarderen, daar ging het in die nacht om. Niet om de traagheid als nieuwe norm voor alles, maar om traagheid die het mogelijk maakt dat we kunnen versnellen. Snelheid is in zich zelf niet goed of verkeerd, het is hooguit een risico. De snelheid van het dagelijks leven kan leiden tot uit de bocht vliegen, juist als er geen wegligging is in een onderlaag van traagheid. Een bezinning op je geestelijke levenshouding, waar je dan ook echt de tijd voor neemt, helpt ongelukken te voorkomen. Snelheid en vertraging zijn dan twee polen die elkaar nodig hebben en versterken. Als het goed gaat zijn die twee in evenwicht. Een spannend evenwicht. De katholieke cabaretier Herman Finkers vatte het ooit samen onder: rustig aan, en snel een beetje. En dat alle maanden van ons leven.

Lex Janssen diaken



Van het bestuur

Het is bijna zover, de nieuwe Ludgerusparochie is in zicht.

Op 3 november 2010 zijn de fusiebescheiden, die tot de fusie van de 6 parochies tot één parochie moeten leiden, overhandigd aan vertegenwoordigers van het aartsbisdom. De bescheiden worden door hen bestudeerd en becommentarieerd, en als alles in orde wordt bevonden geven zij het advies aan de aartsbisschop om per 1 januari 2011, middels een decreet, de Ludgerusparochie op te richten.

Met dit gegeven in het achterhoofd moet er nog heel veel werk verricht worden. Zo staat er in de fusiebescheiden dat elke geloofsgemeenschap een locatieraad en een pastoraatsgroep heeft of bezig is hieraan te voldoen. De locatieraad regelt, binnen het kader van het beleidsplan en

de begroting, de praktische gang van zaken op de locatie. U moet daarbij denken aan het beheer en onderhoud van het gebouw.

De pastoraatsgroep assisteert het pastoresteam bij het realiseren van het pastorale beleidsplan. Dit beleidsplan, dat is opgesteld door onze pastoor George en de pastores Gerrit-Jan Westerveld en Peter van Kessel, moet worden gerealiseerd en daarvoor is veel menskracht nodig.

Nu, ik kan u mededelen dat de geloofsgemeenschap "St. Rafaël" deze beide organen heeft. Het huidige parochiebestuur bestaat uit 8 leden en splitst zich op in een locatieraad en een pastoraatsgroep.

De locatieraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Daarin zijn in ieder geval aanwezig een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige vice-voorzitter en de secretaris zullen hun werkzaamheden met ingang van de nieuwe parochie beëindigen. Het is fijn te kunnen melden dat Richard Gadella bereid is gevonden om de secretarisfunctie op zich te nemen.

De locatieraad bestaat dan uit:

Joop Schwartz	voorzitter
Richard Gadella	secretaris
Peter Boveland	penningmeester
Bert Vermeulen	lid
Jan v.d. Bildt	lid

De pastoraatsgroep is reeds 2 keer bijeen geweest om afspraken te maken over de werkverdeling en bestaat uit:

Carmien Amo	voor het werkveld Diaconie;
Agnes Scheerboom	" " " Catechese;
Kees van der Veeken	" " " Gemeenschapsopbouw en
Joop Schwartz	" " " Liturgie.

Voor de praktische uitwerking binnen een werkveld zijn vele handen nodig, daarom gaan de leden van de pastoraatsgroep voortvarend op zoek naar medemensen die hen kunnen helpen. Als één van de vier genoemden bij u aanklopt, hoop ik dat u het verzoek positief zult beantwoorden. Want alleen kunnen wij het niet.

Joop Schwartz

Minimarkt en oliebollen

Ook dit jaar staat het Rafaëlse oliebollen-bakteam weer paraat op 31 december om tot ca. 13:00 uur oliebollen voor u te bakken. De opbrengst ervan en van de minimarkt die dan ook gehouden wordt zal bestemd zijn voor onze nakerkse activiteiten. Na de geslaagde barbecue van een tijdje geleden willen we de opbrengst deze keer gebruiken om betere spullen aan te schaffen voor onze jaarlijkse barbecue. Wat we nu hebben kan alleen met kunst- en vliegwerk gebruikt worden.

De opbrengst van het vorige jaar is ondertussen besteed aan uitbreiding van onze kerststal. Zie de foto op de volgende pagina.

Half december zullen de bestelformulieren voor de oliebollen beschikbaar zijn. Vorig jaar was de vraag groot (ja, want de bollen zijn prima) en konden de vrijwilligers het net bijbenen. Dus wilt u zeker zijn van lekkere oliebollen, vul dan een formulier in.

Natuurlijk worden er ook oliebollen gebakken die u die morgen tegen een kleine vergoeding kunt proeven, onder het genot van een kopje koffie of thee.

En om het eventuele wachten op uw oliebollen te veraangename kunt u nog even rondneuzen tussen de spulletjes die daar klaar staan vanwege de minimarkt die gelijktijdig wordt gehouden.



Voor die minimarkt kunnen we trouwens nog steeds wat spulletjes gebruiken. Heeft u thuis nog leuke en aardige dingetjes staan (geen grote stukken) dan zijn deze zeer welkom. En kunt u ze niet zelf brengen, spreek dan een vrijwilliger aan en dan worden ze opgehaald.

De vrijwilligers

Eerste Communie in 2011

Binnenkort wil de werkgroep Eerste Heilige Communie weer beginnen met de voorbereiding van de kinderen binnen onze geloofsgemeenschap op hun eerste Heilige Communie.

Evenals de vorige keer willen we ook ditmaal zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aanvangen met de eerste bijeenkomst van ouders en kinderen om samen uit te bepraten hoe het een en ander in elkaar te steken.

Vooraf het waar en wanneer zal samen met de ouders besproken worden, maar ook over de vorm en inhoud van de voorbereiding zal overlegd kunnen worden.

Wij verzoeken daarom de ouders hun kind zo spoedig mogelijk aan te melden bij het secretariaat tel. 030-2611252 of via E-mail:

secretariaat.rafaelparochie@gmail.com

Een van ons neemt daarna contact met U op.

Werkgroep EHC



Laatste parochieblad

Ja, u leest dit goed. Dit is ons laatste parochieblad.

Tot eind 2003 hadden we drie parochies in Overvecht: Emmaus, Blijde Boodschap en H.Geest. De laatste twee hadden een eigen blad. Begin 2004 werden we één parochie die later de naam heeft gekregen van St. Rafaël. Toen hielden Over en Weer en Geestkracht op te bestaan en kreeg RK Overvecht één contactblad, waarvan deze editie dus de laatste is.

Volgend jaar krijgt u evenwel weer een contactblad, alleen is het een blad van de Geloofsgemeenschap St. Rafaël. Los van de tekst op de voorkant zal er weinig of niets veranderen. We gaan met zijn allen, en dat hoopt de redactie van harte, van de komende jaren mooie jaren maken.

De redactie

Korendag in de Jacobuskerk

Op zaterdag 6 november zijn we met vijf leden van het gemengd koor van de St. Rafaëlkerk naar de Korendag in de Jacobuskerk in Zuilen geweest.

Voor die dag hadden ook diverse dames uit koren van de andere kerken die onder de Ludgerusparochie i.o. behoren zich opgegeven om in een daaruit samen te stellen koor te zingen. We hadden daarvoor vier woensdagen gehad om ons repertoire in te studeren, wat erg weinig was. Wij hebben gerepeteerd in de Nicolaas/Monica onder leiding van dirigente MarieTrees. De liederen die we hebben gezongen waren het Ave Maria van Veldmans, Cum processit factura van Hildegard von Bingen en Hebe deine Augen van F. Mendelssohn. Maar tussen de optredens van de verschillende koren op de Korendag hebben we ook allen samen, rond de 80 personen, de liederen gerepeteerd die werden gezongen in het afsluitende vesper aan het einde van de dag. Deze repetities werden geleid door Sonja Roskam, dirigente van het Drieslagkoor.

Ik weet dat ik ook namens de andere leden van ons gemengd koor spreek als ik zeg dat we heel erg hebben genoten van deze Korendag.

Ria

Naschrift:

Ondergetekende had het verzoek gekregen van de organisatie van de Korendag om foto's te maken. Ik heb graag voldaan aan het verzoek, en kan mij daarom ook aansluiten bij de laatste woorden van Ria. Geen koorlid zijnde, en muzikaal niets voorstellend, moet ik zeggen dat ik meer dan genoten heb van het optreden van de individuele koren, maar zeker ook van de repetities tussendoor. Dat had te maken met de zeer bevlogen manier waarop Sonja de koorleden benaderde en ze boven zichzelf liet uitkomen, maar ook door de betrokkenheid die je bij de zangeressen en zangers voelde. Ja, soms werd ik er emotioneel van. Het Ludgeruslied dat aan het eind van de dag ten gehore werd gebracht was van pure schoonheid. Heel jammer dat er geen geluidsopnames zijn gemaakt deze dag.

Ik hoop dat er voor volgend jaar weer iets dergelijks wordt georganiseerd, en als dat gebeurt raad ik iedereen aan om te gaan luisteren.

De foto's van de dag zullen worden geplaatst op de website van de Ludgerusparochie i.o.

CvdV

Advent

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 28 november 2010.

De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

In onze kerk komt een 'adventskrans' te liggen. Daar komen kaarsen op. De eerste zondag de eerste kaars en vervolgens de zondagen erna de tweede, derde en vierde kaars. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichterbij Jezus, het Licht, nabij is.

Bij iedere kaars zult u een ander thema zien uitgebeeld. Dit thema heeft betrekking op wat u kunt horen in de eerste lezing van die zondag.

De adventskrans is bedekt met een paars kleed. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we dan met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

Nieuwjaarsviering

De viering op zaterdag 1 januari 2011 is niet 's avonds om 19 uur, zoals u dat gewend bent, maar 's morgens om 11 uur. Dit vanwege het gegeven dat het nieuwjaarsdag is. Dat is een traditie in onze kerk, zoals ook dat er na afloop van de viering een nieuwjaarsreceptie is waar u elkaar kunt ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee, met oliebollen. En na afloop daarvan is er nog wel een ander drankje.

Pastoor Paimpillil en het bestuur nodigen u graag uit voor deze viering.



**Pastor George Paimpillil en
het Bestuur van de St. Rafaëlparochie
wensen alle lezeressen en lezers een**

Zalig Kerstmis en een gezond en gelukkig 2011.

**Zij bedanken allen die zich dit jaar hebben ingezet
voor de parochie.**



Vieringen in de St. Rafaël kerk

za	27 nov	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	28 nov	11.00 uur	1 ^{ste} Adventszondag - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	4 dec	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Diaken Lex Janssen</i>
zo	5 dec	11.00 uur	2 ^{de} Adventszondag - Eucharistieviering <i>Pastor Adri Verweij</i>
za	11 dec	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	12 dec	11.00 uur	3 ^{de} Adventszondag - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	18 dec	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G.J. Westerveld</i>
zo	19 dec	11.00 uur	4 ^{de} Adventszondag - W & Communieviering <i>Pastor G.J. Westerveld</i>
di	21 dec	19.00 uur	Boeteviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
vr	24 dec	22.00 uur	Kerstwake <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	25 dec	11.00 uur	Hoogfeest van Kerstmis <i>Pastor Swijnenberg</i>
zo	26 dec	11.00 uur	Tweede Kerstdag - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	1 jan	11.00 uur	Nieuwjaarsdag - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	2 jan	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>

za	8 jan	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G.J. Westerveld</i>
zo	9 jan	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor G.J. Westerveld</i>
za	15 jan	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	16 jan	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	22 jan	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor P. van Kessel</i>
zo	23 jan	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Pastor P. van Kessel</i>
za	29 jan	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Diaken Lex Janssen</i>
zo	30 jan	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Diaken Lex Janssen</i>

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur
 Polska Msza SW Niedziela 12.30 Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er koffie of thee. Deze periode dus 17 december en 21 januari.

Parochie wel en Wee

Gevormd: Zondag 14 november is tijdens de eucharistieviering van 11 uur het sacrament van het Vormsel toegediend aan:

Marcel Emanuel Lodder
 Carola Geertruida Francisca Maria Florentina Lodder
 Eric Joseph Maria Rodrigo
 Martinus Kiky Kanawi

De parochie wenst hen van harte geluk.

In Memoriam Pater Wim Vrolijk

Nadat het vorige nummer van ons Contactblad was uitgekomen, bereikte ons het bericht dat de gastpriester die jaren in de Blijde Boodschap was voorgegaan, pater Wim Vrolijk, op 1 september in de leeftijd van 81 jaar was overleden.

Toen pater Vrolijk in de Franciscanen Gemeente in de Deken Roesstraat woonde, hebben wij vele malen een beroep op hem gedaan om in de weekenden in de Blijde Boodschap voor te gaan.

De laatste jaren voor het sluiten van kerk was dat zeer frequent.

Vaak werd hij dan opgehaald en weggebracht door een parochiaan. Op ons verzoek om ook de laatste viering in de Blijde Boodschap mee voor te gaan werd door hem positief beantwoord.

In aanwezigheid van ook vele oud-parochianen heeft hij toen voor het laatst Eucharistie gevierd in de Blijde Boodschap kerk en hebben wij hem hartelijk bedankt voor zijn inzet voor onze gemeenschap. Daarna heeft hij zich enigszins teruggetrokken in zijn broederschap en werd hij ook ziek.

Van zijn broederschap hebben wij begrepen dat hij zijn ziekte op een heel bijzondere wijze heeft gedragen. Hij zag niet op tegen de dood.

Ik, parochiaan van de oude Blijde Boodschap parochie, denk met dankbaarheid terug aan het voorgaan van pater Vrolijk in onze vieringen en zijn inspirerende overwegingen.

Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

28 nov	Oec.vier. van Schrift en tafel	Ds. Harry Wim Wierda
5 dec	Oec.Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
7 dec	Eucharistieviering	Pastor Adri Verweij
12 dec	Eucharistieviering	Pastor Huub Schumacher
19 dec	Verhaal halen	Werkgroep "Vieringen "
24 dec	Kerstnachtviering (22.00 uur)	Ds. Harry Wim Wierda
25 dec	Kerstmorgen	Ds.Harry Wim Wierda
26 dec	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Zeldenrust
31 dec	Oudjaar (19.30 uur)	Ds. Harry Wim Wierda
2 jan	Oec.viering Schrift en Tafel	Ds. Harry Zeldenrust
4 jan	Woord- en Communieviering	Marian v.d. Hulst-Caspers
9 jan	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
16 jan	Verhaal halen	Werkgroep "Vieringen "
23 jan	Oec.viering Schrift en Tafel	Ds.Harry Wim Wierda
30 jan	Oec.Viering Schrift en Tafel	Ds. Cees van Steenis

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

28 nov	1e advent	Mw Dubois
5 dec	2e advent	mw Prins
9 dec	KERSTZANG	ds Jurjens
	m.m.v Koor en cantorij Wijkgemeente Overvecht	
12 dec	3e advent	mw Prins
19 dec	4e advent	Da Meynen
25 dec	KERST viering	ds Jurjens
26 dec		Drs Vroeg indeweij
31 dec	oudejaarsviering	ds Jurjens
2 jan	GEEN VIERING	
9 jan		Mw Dubois

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen.

Vieringen in Rosendael

28 nov	Schrift en Tafel	Ds. Evelyn Noltus
5 dec	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
12 dec	Eucharistieviering	Pastor Moorman
19 dec	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
24 dec	Kerstavondviering (19.00 uur)	Pastor Moorman en
	m.m.v. een koor uit de Pauluskerk	Pastor Hettinga
25 dec	1e Kerstdag (10.45 uur)	Pastor Hettinga
	m.m.v. koor Happy Together en enkele kinderen	
2 jan	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
9 jan	Eucharistieviering	Pastor Moorman
16 jan	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
23 jan	Schrift en Tafel	Ds. Evelyn Noltus
30 jan	Woord- en Communieviering	Erik van Kerkhoff

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

De uitbreiding van de kerstgroep van de St. Rafaëlkerk





Verkoop van kaarten

Ja, tenslotte nieuws van Pastor Denis Kamalo uit Malawi.

Terug van haar verlof in Nederland had Dr. Ratsma Pastor Denis op zijn nieuwe adres met een kaartje laten weten, dat ze een envelopje voor hem had meegebracht. Hij wist dan wel van wie dat kwam.

De Bisschop van Zomba had de Pastor echter geadviseerd een goede vakantie en rust te nemen, voor hij aan zijn nieuwe taak begon. Toen het kaartje van de dokter werd bezorgd, was hij al vertrokken. Bij thuiskomst vond hij haar berichtje en is meteen naar haar toegegaan. Dr. Ratsma woont ook in Zomba.

Natuurlijk waren de € 300 heel welkom.

Hij schreef me het volgende:

"Bedank voor mij de dames van de kaartgroep en alle parochianen, die de kaarten kopen, heel hartelijk. Ik weet hoe zij proberen hun medechristenen in arme landen blij te maken en wij vinden dat zeker niet vanzelfsprekend.

Toen ik wegging uit Matiya parochie, had ik het gevoel dat ik de christenen van de buitenstatie wanhopig achterliet met hun onafgemaakte dak. Het geld dat ik eerder van de kaartgroep ontvangen had, had ik gebruikt om maïs te kopen tijdens de hongersnood, om mensen aan voedsel te helpen.

Omdat ik nu beheerder van de timmermanswinkel ben en goed personeel heb, wil ik de € 300 gebruiken om naar die buitenstatie te gaan met golfplaten, planken en timmermannen van hier om het dak af te maken. Later zal ik een foto sturen van de kerk om de kaartgroep en de parochianen daar te laten zien wat we hier gedaan hebben met hun gift."

Wanneer ik weer van Pastor Denis hoor en de foto ontvang, hoort u zeker van ons.

Namens de kaartgroep,

Livina de Nijs mmz

Heeft u wel eens nagedacht over uw testament?

Geld en overlijden. We praten er niet met Jan en Alleman over. Toch denken we er allemaal wel eens over na. Zo overwegen mensen ook vaak,

iets van hun erfenis aan een goed doel te geven. Een notarieel deskundige in dienst bij Cordaid Memisa krijgt regelmatig vragen van donateurs, hoe zij hun nalatenschap, of een deel daarvan, aan Cordaid Memisa ten goede kunnen laten komen. Als u al donateur bent, dan draagt u al bij aan een betere wereld. Zou u graag een groter bedrag schenken dan u normaal al doet, dan zou u Cordaid Memisa of Mensen met een missie kunnen steunen met een notariële schenking.

Door een van deze organisaties op te nemen in uw testament gaat dit geld, of een deel daarvan, na uw overlijden naar het doel van uw keuze. Bovendien zijn dergelijke organisaties vrijgesteld van erfbelasting, omdat zij erkend zijn als Algemeen Nut Beogenende instelling. (ANBI). Misschien denkt u: Mijn wettelijke erfgenamen kunnen toch ook geld aan een goed doel schenken? Dat kan, maar heeft een nadeel namelijk dat de erfgenamen vanaf een bepaald bedrag belasting over hun erfenis moeten betalen.

Hoe geschiedt de opname in uw testament? Door een dergelijke instantie als erfgenaam in uw testament te benoemen, naast familie en vrienden.

U kunt aangeven hoeveel procent u wenst te geven. U kunt ook een legaat nalaten, dat kan zijn een huis, een schilderij of een geldbedrag.



Vastenactie nieuws:

"Plant iets moois voor een ander"

Hoewel de Vasten nog even op zich laat wachten, is het toch zinvol daar al aan te

denken. Met bovenstaande slogan nodigt de campagne 2011 iedereen uit bij te dragen aan een duurzame samenleving wereldwijd.

De zorg voor de aarde en haar bewoners nu en in de toekomst is een grote uitdaging waar we in de komende vastentijd niet omheen kunnen en niet omheen willen. Door vorm te geven aan vasten verbinden wij mondiale problemen met ons eigen leefpatroon en met de leefomstandigheden van kansarme mensen in het Zuiden.

Vastenactie steunt diverse projecten in de Filippijnen.

De campagne gaat niet alleen over daar, maar ook over hier.

De huidige crisis laat zien dat ons op groei ingestelde consumptieve systeem het evenwicht op onze aarde verstoort.

We weten dat onze manier van leven in het westen een veel groter beslag op de aarde legt dan gerechtvaardigd is. Duurzame oplossingen en inzet van iedereen zijn nodig om het evenwicht te herstellen.

Verhoudingen zijn nu zoek: de mondiale voetafdruk van een gemiddelde Nederlander is 4,4 hectare, van een Filippino 1,6 hectare en van een wereldburger 1,8 hectare. Gemiddeld gebruiken wij 2,7 hectare per persoon. We nemen meer dan de aarde te bieden heeft en leven op te grote voet. We gebruiken hulpbronnen meer dan de aarde kan aanvullen, we teren in op haar reserves. Om te komen tot een nieuwe levensstijl is een verandering nodig van onze mentaliteit. Zijn we in staat eenvoudiger te leven? Zijn we bereid meer te delen met anderen?

Kunnen wij in een teruglopende welvaart meer geven van minder?

De crisis draagt ook de kans in zich dat de mens zich weer meer bezint op de werkelijke waarden van het leven. We zullen onze manier van leven grondig moeten veranderen. Van ons wordt gevraagd solidariteit met de schepping. Door haar te kort te doen, doen we God, de schepping en onszelf tekort.

Missiekalenders.

Er zijn nog steeds missiekalenders te koop. Voor een klein prijsje, € 8, een echte kunstkalender aanschaffen als extra cadeau voor sinterklaas of als kerstgeschenk. In december sluiten wij deze actie af. De kalenders zijn ook te koop via het secretariaat. Achter in de kerk ligt een inkijk exemplaar.

Carmien Amo

ijd bestaat niet alleen
uren en minuten, maar ook
liefde en genegenheid



Belangrijke data om aanwezig te zijn.

Zoals elk jaar is er ook dit jaar op 28 november gelegenheid om Amnesty kaarsen te kopen waarmee u de geadopteerde gewetensgevangenen steunt. Voor hen vraagt Amnesty om een menswaardige behandeling en/of vrijlating. U kunt kaarsen kopen voor € 3,95 en € 4,95. Voor een kleine prijs geniet u van het gezellige kaarslicht en een gevangene weet dat er ergens aan haar of hem wordt gedacht, wat een enorme steun kan betekenen.

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.

Sindsdien is 10 december de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Ieder jaar vraagt Amnesty op 10 december aan de Nederlandse bevolking om aandacht voor de mensenrechten. En er zijn nog heel veel landen waar de mensenrechten op mens onwaardige wijze wordt geschonden.

Gelukkig schrijft u elke maand al brieven voor gevangenen die hieraan te lijden hebben.

De kaars met prikkeldraad is het symbool van Amnesty, waarbij het prikkeldraad staat voor gevangenschap en de kaars de hoop en het leven symboliseren. Een mooi symbool rond 10 december bij verschillende acties. Ook in Utrecht wordt hier aandacht aan besteed maar die kan ik - bij het schrijven van dit artikel - nog niet precies vermelden. Wilt u er meer over vernemen dan kunt u mij, Wim van Gessel bellen op 262 1510.

Mocht het u niet lukken om op 10 december op de Stadhuisbrug te zijn, vraag dan naar de handtekenlijst waardoor u aandacht vraagt voor de mensenrechten in Slovenië, Rusland en Frankrijk.

Alvast dank voor uw moeite.

Ik wens u een rustige maar wel sfeervolle decembermaand.

Voor meer informatie over Amnesty International kunt u bellen naar Clemie Bouman, 030-244 1098; Emmy Bouwman 030-261 7161, Paul van der Laan 06-3876 9404 en Wim van gessel 030-262 1510

Kerkbalans

Begin volgend jaar februari wordt ook door onze kerk weer de actie Kerkbalans gestart. Daar willen we u nu vast enkele gedachten over meegeven. Eerste gedachte: met ingang van 2011 wordt onze kerk deel van de Ludgerusparochie en als ik dan meedoe met de actie Kerkbalans verdwijnt mijn geld in het grote geheel.

Antwoord: Geld van de actie Kerkbalans voor de St. Rafaëlkerk blijft bij de St. Rafaëlkerk. Wat de samenwerkende kerken van de nieuwe parochie gezamenlijk betalen zijn de kosten van ons pastoresteam. En dat team werkt voor alle kerken in de parochie, dus wordt betaald door alle kerken. Logisch, niet?

Nog een: we moeten ons niet zo veel zorgen maken. God zorgt voor ons.

Antwoord: ja, God zorgt voor ons. Maar wel door ons.

Het volgende zal u dat, hopen we, duidelijk maken.

Er was eens een man met een heel groot Godsvertrouwen.

Op zekere dag was er een grote overstroming en de man moest op het dak klimmen en kon niet weg. Maar hij bad tot God en vroeg hem om hulp. Dan komt er een motorboot langs met mensen erop die zeggen: stap in, straks verdrink je nog! Maar de man zegt rustig: nee, god zal mij wel redden! Dus die motorboot gaat verder.

Een tijdje later, het water staat al tot aan zijn middel, komt er weer een boot aan. De mensen daarin zeggen: stap in, straks verdrink je nog!

Maar de man blijft rustig en zegt: nee, god zal mij wel redden!

Ook die boot gaat verder. Weer later, het water staat al tot aan zijn kin, komt een vlot langs met enkele mensen erop. Zij roepen: kom naar ons vlot want je verdrinkt zo!

Maar de man antwoordt: nee, God zal mij wel redden! en blijft staan.

Niet lang erna wordt hij door het water meegenomen en verdrinkt. In de hemel gekomen vraagt hij aan God, een beetje verwijtend: vader, waarom hielp u mij niet? God antwoordde: Ik heb twee boten en een vlot gestuurd, maar je weigerde mee te gaan!

Laat u inspireren door bovenstaand verhaal en begrijp dat wij mensen de handen van God zijn. Hij werkt door ons!

Zijn kerk, ons gebedshuis, is daarom onze zorg.

Voor de kinderen



Waarom zwemmen sommige mensen in het geld en komen anderen om van de honger?

De ouders van Anton zijn werkeloos, en uit geldgebrek moeten ze op zoek naar een goedkoper huis. Zijn klasgenoot Bas heeft meer geluk. Zijn vader heeft hem net een nieuwe computer gegeven met alles erop en eraan.

Fati in Niger heeft maar één keer per dag iets te eten. Maar Amina heeft rijke ouders die net een nieuwe koelkast hebben gekocht.

Overal in de wereld, zowel in rijke als in arme landen, zijn er mensen die niets te eten hebben en anderen die zwemmen in het geld.

Dat is vreselijk onrechtvaardig en schandalig.

Je kunt wel oorzaken bedenken voor deze ongelijkheid. In sommige landen is het moeilijk om voldoende voedsel te verbouwen; zoals in woestijn gebieden of in landen waar oorlog woedt.

Er zijn ook mensen die rijk worden door anderen uit te buiten. Dat is altijd zo geweest. Er zijn mensen die weigeren te delen wat zij hebben.

Niemand mag de aarde voor zichzelf houden; die is er voor de hele mensheid. God heeft de aarde aan de mensen toevertrouwd, om voor haar te zorgen en nog mooier te maken.

We kunnen de aarde maken tot een hel of een paradijs. We kunnen alles doen om het samen goed te hebben, maar ook ellende en oorlog veroorzaken.

Jezus maakt ons, net als de profeten vóór hem, waakzaam, zodat we onrecht onmiddellijk kunnen zien. Hij nodigt ons uit te delen met wie honger en dorst hebben en te strijden tegen ellende, ieder op onze eigen manier.

bron : maar wie is God

Marianne en Peter

Kerstmis

...eens in de stilte van de nacht
rees aan de horizon
een kleine ster
die aarzelend
haar baan van licht begon

eens in de stilte van de nacht
klonk er een helder woord
dat brak door alle
eeuwen heen
werd bijna niet gehoord

nu in de stilte van de nacht
blinkt daar nog steeds dat licht
klinkt altijd nog dat woord;

zij duiden naar
de ster van vrede
die in het donker gloort....

Mies Andriessen

Misintenties

kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het parochiesecretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. Kerkbestuur St. Rafaël, met vermelding "misintentie". Voor een snelle verwerking op de envelop aangeven dat het om een misintentie gaat.

Wat u maar
kwijt wilt
BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichte

Wel of niet ontvangen van het contactblad van de RK parochie St. Rafaël

Als u

- dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt het wel ontvangen,
- u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar stelt er geen prijs op,
- u wilt ingeschreven worden,
- u wilt uitgeschreven worden,

vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.

U kunt ook het secretariaat bellen.

Tijden en telefoonnummer staan voorin.



COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst