



Contactblad

van de R.K. geloofsgemeenschap
Sint Rafaël

Februari 2012



Ludgerusparochie Utrecht

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Tel. 030-2441319 Email: ludgerusactueel@gmail.com
Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
Elias Leyds (pr.): p.elias@stjan.org
Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl
Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.n

PAROCHIEBESTUUR

voorzitter G. Paimpillil
vice-voorzitter L.J.C. Baas
secretaris mw. J. Groenen-de Kruijff
penningmeester H.P.J. van Meijl
personeelszaken A.M. Mathot
bouwzaken J.P.M. van Kuik
lid J. Schwartz
lid R.W. Stok

VIERINGEN OP ZONDAG

09.30 Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199
09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44
10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
10.00 H. Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40
11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

St. Rafaël Geloofsgemeenschap

LOCATIERAAD

voorzitter J. Schwartz
secretaris R. Gadella
penningmeester P.L.W. Bovelander
lid L.A.J.P. Vermeulen
lid J.W. van de Bildt

PASTORAATSGROEP

Catechese A. Scheerboom
Diaconie C. Amo
Liturgie J. Schwartz
Opbouw C.C. van der Veeken

SECRETARIAAT

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Werkdagen van 10-12 uur
Tel: 030 2611252
secretariaat@sint-rafael.nl

FINANCIËN

Kerkbijdragen: giro 96 89 125
Andere stortingen: giro 12 45 302
beiden t.n.v St. Rafaëlkerk Utrecht

REDACTIE

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
redactie@sint-rafael.nl
Volgend contactblad:
Inleverdatum kopij: 15 maart
Vouwen: 28 maart

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

REDACTIONEEL

Vorig jaar februari is het pastoraal-liturgisch beleidsplan voor het aartsbisdom vrijgegeven. Dit beleidsplan reikt kaders en begrippen aan die helpen om het liturgisch leven in de parochies zodanig te organiseren dat de viering van de Eucharistie er bron en hoogtepunt van het christelijk leven kan blijven.

Want "ons katholiek geloof en kerk-zijn vindt zijn bron en hoogtepunt in de viering van de Eucharistie," aldus aartsbisschop Eijk. "Daarom is het voor de voortgang en opbouw van het geloofsleven in het Aartsbisdom Utrecht van essentieel belang dat gelovigen erop kunnen rekenen dat er nu en in de toekomst in elke parochie minstens één kerk is en zal blijven waar op de Dag des Heren altijd de Eucharistie wordt gevierd. We noemen deze kerk het eucharistisch centrum."

De aanwijzing van deze eucharistische centra in de parochies is geschied met instemming van de grote bisdomstaf nadat de bisschoppelijk vicarissen de pastoors van de parochies hebben gehoord.

Zoals inmiddels bekend mag worden geacht is de Rafaëlkerk aangewezen als het eucharistisch centrum voor de Ludgerusparochie.

De redactie van dit contactblad heeft na overleg besloten in dit jaar ook te benadrukken dat het voor een viering niet van wezenlijk belang is te weten wie celebrant of voorganger is. Daarom zal dit, met ingang van dit nummer, niet meer vermeld worden. Dat geldt tevens voor de vieringen in de zorgcentra en het Johannescentrum.

Als er bijzondere vieringen zijn of vieringen op afwijkende tijdstippen zal dat uiteraard wel (extra) vermeld worden.

Uw bijzondere aandacht wordt deze keer gevraagd voor de actie Kerkbalans, heel belangrijk voor het voortbestaan van de eigen geloofsgemeenschap. Maar ook de Vastenactie mag niet aan uw aandacht ontsnappen. Daarom hoopt de redactie dat u de bijdragen van resp. bestuur, pastoor en diaconie in dit blad over deze onderwerpen met aandacht zult lezen

VAN ONZE PASTOOR

CO₂ en de kerk

Als jullie deze koptekst lezen, zouden jullie misschien denken: wat heeft de kerk met het probleem van de CO₂ uitstoot te maken?

Nu, misschien wel meer dan je op het eerste moment denkt. Denk b.v. nog eens aan de zomer van vorig jaar, aan de herfst ervan en nu de winter. Het klimaat is toch wel anders dan normaal. In de zomer was er veel regen in Engeland, Nederland en India en extreme warmte in het zuiden van Europa. Het is zeker ongewoon en in het extreme was het ondraaglijk. Hoe komt dat en wat kan de Kerk bij de oplossing van dit probleem betekenen?

De CO₂ uitstoot is al lange tijd een veel besproken onderwerp. Velen onder ons hebben zeker de bekende videofilm van de vice-president Al Gore gezien, hij wist het probleem goed onder de aandacht te brengen. Bijna iedereen onderkent het probleem, maar slechts weinigen willen persoonlijk iets ondernemen om het te beperken. Dat is ook een extra probleem geworden. Te veel fossiele brandstof wordt verbrand en dat is in hoge mate de oorzaak van de CO₂ uitstoot. Wij zijn steeds bezig, alsof we niets weten over de oorzaak van alle klimaatveranderingen. Wij zijn allemaal in zekere zin verantwoordelijk voor deze veranderingen.

Maar iedereen denkt, dat de CO₂ uitstoot het probleem van de ander is. Waarom moet ik dit of dat doen, terwijl tegelijkertijd de bedrijven veel te weinig doen? De regeringen denken: waarom moeten wij dit of dat doen, als andere landen daar niet aan mee doen. Laat het initiatief maar vanuit de samenleving komen! Mensen denken: waarom doet de regering niets tegen de CO₂ uitstoot? En zo gaan we door met de verantwoording te leggen op de schouders van anderen. Als we zo doorgaan is het te laat om onze wereld uit de ellende te redden, omdat de klimaatveranderingen zich sneller voltrekken dan we verwachten.

In deze situatie komt de verantwoordelijkheid van de kerk naar voren. Men zou kunnen vragen: waarom moet de kerk daar aandacht aan geven? In het boek Leviticus 19:18 staat: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Dus zolang er in de ontwikkelingslanden nog veel geleden en gestreden wordt, is er voor christenen nog veel te doen. In de tien geboden wordt ook gezegd: Gij zult niet doden. Het onvoorstelbare luxe leven in het rijke Westen en in andere industrielanden draagt ook negatief bij aan de klimaatveranderingen. Mede daardoor vallen er rond de 150.000 doden per jaar in de ontwikkelingslanden, dat wil zeggen: door noodweer, warmtegolf, droogte, epidemieën enz.

Door de hoge temperaturen komen oude epidemieën zoals malaria en cholera, die ooit onder controle werden gebracht, weer terug. En het wordt alleen maar erger. Wij als kerk kunnen veel doen voor dit wereldwijde probleem. De Kerk brengt nog steeds elke zondag de grootse mensenmassa in de wereld samen. Als we hier elke week vijf minuten aandacht aan willen besteden, dan bereiken we miljoenen mensen. Het bewust maken van het probleem is de eerste stap om het te oplossen. Als de bewustwording er is, dan wordt het tijd om verder acties te ondernemen: samenwerking tussen regeringen en diverse instanties. Ook moeten we wetenschappers stimuleren om op zoek te gaan naar een andere bron van brandstof die geen CO₂ uitstoot. De regeringen zouden het lef moeten hebben om dit middel op de markt te brengen ondanks de maatschappijen die fossiele brandstof aanbieden. In India zijn wetenschappers bezig om waterstof als brandstof te gebruiken voor de auto in plaats van benzine.

Wij willen allemaal de vrijheid om te leven zoals wat wij willen. Maar die vrijheid brengt dodelijke gevolgen mee voor de derde wereld landen, veroorzaakt mede door de klimaatveranderingen. Het leven daar is hard en het wordt nog harder. Zij verliezen de minimum basis van hun bestaan. En dat alles komt mede door de CO₂ uitstoot. Kunnen de christenen in ontwikkelde landen samen nadenken met en voor de armen in de wereld?

Wat moeten we gezamenlijk doen om dit probleem te oplossen?

Nederland en Bangladesh zullen op den duur de meest getroffen regio's ter wereld zijn door wateroverlast. Nederland zal zeker uit dit probleem komen door een goede economische positie, maar wat zal er met Bangladesh gebeuren?

Ons christelijke geloof roept ons op om op een verantwoordelijke manier om te gaan met de natuur als de schepping van God. God heeft alles geschapen om de mensen gelukkig te maken, maar de hebzucht en de neiging tot luxe leven maken dat veel mensen onder de negatieve gevolgen te lijden hebben. Zullen we zuinig omgaan met onze natuur? Zullen we minder fossiele brandstof gebruiken? Zullen we denken aan de armen in de wereld? Zullen we onze luxe kunnen temperen door matigheid? Zullen we anderen kunnen liefhebben als onszelf? Zullen we meer de fiets gebruiken in plaats van de auto? Zullen we een radicale actie tegen de klimaatverandering bij ons zelf beginnen en het door geven aan anderen? Als wij deze dingen gaan doen, dan mogen we goede christenen worden genoemd die het gebod van God om elkaar lief te hebben onderhouden.

Wij vragen de wijsheid en de zegen van onze God en Vader. Moge Hij ons leiden op de weg naar een goede toekomst.

Met hartelijke groeten,

Jullie Pastoor George Paimpillil

KERKENLEVEN

Mijn peetoom had in zijn jonge jaren in de Tweede Wereldoorlog een letsel opgelopen door toedoen van de Duitse bezetter. De gevolgen van dat letsel werden mettertijd steeds erger: hij liep mank en had pijn. In de jaren zestig heeft hij een beroep gedaan op wat heette Wiedergutmachung. Een instelling door het nieuwe Duitsland opgericht om het aangedane leed iets te helpen verlichten. Door het te erkennen en door het doen van uitkeringen, tot tientallen jaren later, mogelijk gemaakt door een subsidie van de regering.

Van de na-oorlogse generatie Duitsers heeft niemand mijn oom en zijn lotgenoten een haar gekrenkt. Toch hebben zij als belastingbetalers, jaren na dato, letterlijk een duit in het zakje gedaan van het fonds ook al hadden ze zelf met de misdrijven niets van doen. Er werd gesproken van een collectieve schuld die als het ware op de volgende generatie was overgeërfd en zo werd ingelost.

In de Kerstvakantie heb ik het rapport Deetman ingezien. Daarin wordt beschreven hoe jonge mensen door toedoen van kerkelijke ambtsdragers letsel hebben opgelopen en dat de gevolgen van dat letsel bij velen van hen mettertijd steeds erger werden. Ze lopen er geestelijk mank van en lijden pijn. De katholieken van vandaag, ook al hebben ze persoonlijk niets misdaan, hebben een collectieve schuld geërfd en daarom in te lossen. Ik zoek naar het Latijnse woord voor Wiedergutmachung.

Lex Janssen diaken



WAT IS HET MIJ WAARD? - ACTIE KERKBALANS 2012

Aan het begin van het nieuwe jaar 2012 willen wij U allereerst een Zelig Nieuwjaar toewensen. Mogen wij ook dit jaar in verbondenheid met ons geloof elkaar bijstaan en steunen en samen ons geloof blijven vieren in onze prachtige St. Rafaël kerk.

Afgelopen jaar stond in het teken van de eenwording; zes geloofsgemeenschappen werden één parochie door een besluit van de Bisschop op 1 januari 2011. Op die datum werd de St. Ludgerus parochie een feit en werd ook een nieuw bestuur benoemd.

Een parochie die bij de vieringen gebruik maakt van 6 locaties, die ieder met haar eigen karakter verder gingen in het eigen kerkgebouw en bestuurd door een eigen locatie raad.

De St. Rafaël kerk werd door de Bisschop benoemd tot Eucharistisch Centrum, het middelpunt van Eucharistische activiteiten van de nieuwe St. Ludgerus parochie. Wij zijn hier bijzonder trots op en het afgelopen jaar is door onze locatierraad en vele vrijwilligers en parochianen veel gedaan om ons kerkgebouw verder te verbeteren en te verfraaien.

Onder andere werd de verwarming van de pastorie en kerk verder uitgebreid en de technische installatie van de kerk verbeterd. Diverse werkgroepen hebben hun activiteiten geïntensiveerd en uitgebreid.

Als wij dit ook in 2012 willen blijven doen, is uw financiële steun onontbeerlijk. **Onze St. Rafaël geloofsgemeenschap is in belangrijke mate afhankelijk van Uw bijdrage.**

Omdat de kosten jaarlijks stijgen doen wij een dringend beroep op U om uw - overigens vrijwillige - bijdrage 2012 waar mogelijk óók te verhogen. Wat U ook kunt missen: elke bijdrage is van harte welkom. U ontvangt bij dit contactblad een 'deelnemers formulier Kerkbalans'. Wij verzoeken U dit in te vullen en in een gesloten enveloppe bij de kerk af te (laten) geven.

Bij voorbaat dank voor Uw steun!

Bestuur Sint Rafaëlkerk

OUDJAARSDAG 2011

Op 31 december van het afgelopen jaar was in onze kerk weer de Minimarkt met de oliebollen. Het was er, zoals in de voorgaande jaren, weer gezellig druk. Mijn indruk was dat het dit jaar zelfs gezelliger was dan andere jaren. Dat is voor degenen die deze dag voorbereiden en verzorgen een extra stimulans dit ook weer dit jaar te doen. Met uw hulp en komst uiteraard, want een minimarkt zonder spullen en zonder bezoekers werkt niet.

En het resultaat van dit jaar mag er weer zijn. De opbrengst van de Minimarkt was € 345 en de opbrengst van de (eigen gemaakte) oliebollen bedroeg € 425. Van het laatste bedrag moeten nog wel de kosten van de ingrediënten worden afgetrokken. Bij elkaar een aardig bedrag dat in de komende tijd zal worden besteed aan de aankoop van mooie planten.

Hartelijk dank aan iedereen die deze dag heeft gemaakt tot wat zij was. CvdV

OPROEP

Vrijwilligers voor zondagse kerkdienst in Zorgcentrum Rosendael
Voor veel bewoners van zorgcentrum Rosendael is de zondagse kerkdienst een hoogtepunt van de week. Iedere keer zijn er zo'n 50-70 mensen. Ook zijn er bewoners uit de wijk die graag op zondag de kerkdienst mee vieren. Er zijn mensen die al jaren niet meer in de gelegenheid waren een kerkdienst bij te wonen. Er zijn mensen die wat weg gegroeid waren van het naar de kerk gaan, maar die in het verpleeghuis opnieuw zoeken naar een bedding voor hun vragen en zoeken naar zin te midden van alles dat hen overkomt. Juist ook wanneer de lichamelijke krachten achteruit gaan of de geestelijke krachten wat versluierd raken zijn deze vieringen een kostbare plek om op verhaal te komen, om je verbonden te weten met anderen, om je hart te kunnen luchten in een lied, of om een bemoedigend woord te kunnen horen. Maar u begrijpt het al: om deze vieringen/kerkdiensten goed te laten verlopen zijn vrijwilligers nodig. Wij zijn blij met de vrijwilligers die er nu zijn. Maar deze groep wordt kleiner en ouder. Daarom zoeken wij mensen die willen helpen bij het halen en brengen van mensen naar deze kerkdiensten. Dat is altijd veel meer dan een 'klus'. Dat halen en brengen van mensen is ook mensen-ontmoeten, even een kort praatje met hen maken, en hen die aandacht geven waar ieder mens naar snakt. Bovendien horen wij van de vrijwilligers steeds dat ook voor hen zelf deze kerkdiensten inspirerend zijn.

Kortom: Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze cliënten hierin willen begeleiden. Misschien één keer per maand (of vaker). De kerkdiensten zijn steeds om 10.45 uur en duren drie kwartier. Na afloop drinken we in het restaurant samen een kopje koffie.

Ook zijn er andere manieren waarop u een bijdrage kunt leveren aan de geestelijke en pastorale zorg voor mensen, bijvoorbeeld door mensen te bezoeken of door mee te helpen bijeenkomsten vorm te geven.

Heeft u belangstelling of wilt u een keertje komen kijken: Neemt u contact op met ons via telefoonnr. 030-2588788 of via de mail: j.hettinga@aveant.nl, of m.deBie@aveant.nl.

U bent zeer van harte welkom!

Vieringen

IN DE ST. RAFAËL KERK

Ieder weekend zijn er vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen om 11.00 uur. Na afloop van deze viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.

Vieringen door de week

Op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur. Dit kunnen zowel eucharistievieringen als Woord- en Communievieringen zijn. Ook na de donderdagviering is er een kopje koffie of thee.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er ook koffie of thee. Deze periode 17 februari en 16 maart.

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur
Polska Msza SW Niedziela 12.30 Ks. T. Kozienski

Vieringen in Johannescentrum

Iedere zondag een viering welke begint om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Rosendael

De vieringen zijn iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal. (tenzij anders aangegeven)

Vieringen in Tamarinde

De vieringen zijn, met uitzondering van de eerste zondag van de maand, iedere zondagmorgen en beginnen om half elf in zaal Vredenburg.

Parochie wel en Wee

Overleden:

- 12 november 2011 Louis van Dieteren
Hij woonde Perudreef 44
en werd 82 jaar
- 18 november 2011 Diny Mom-Otten
Zij werd 89 jaar
- 4 december 2011 Gerard Wiggers
Hij woonde Rhodosdreef 1
en werd 79 jaar
- 17 december 2011 Arie van Breukelen
Hij woonde Einsteindreef 1
en werd 64 jaar
- 17 december 2011 Arie van Breukelen
Hij woonde Einsteindreef 1
en werd 64 jaar
- 23 december 2011 Mark Geurts
Hij woonde Zambesidreef 25
en werd 44 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel genade en sterkte.

Gedoopt:

- 8 januari 2012 Joachim Aloysius Pastoor
Zoon van Johan Pastoor en
Caroline Prommenschenckel

De kerk heet hem van harte welkom.



Support our fight for human rights

Wat zal 2012 voor Amnesty brengen?

Zal het voor Amnesty, naar de woorden van Martin Luther King, een jaar worden waarin "I have a dream" werkelijkheid wordt en het merendeel van de politieke gevangenen en gewetensbezwaarden bevrijd worden?

Hoe kunnen deze mensen dan hun gewone leven weer oppakken?

Wat zal 2012 voor u betekenen, geachte lezers?

Ik wens u eerst allen een voorspoedig en vooral een gezond jaar toe. Met het herstel van mijn heupoperatie gaat het goed vooruit en ik hoop binnenkort een laatste controlegesprek te hebben met de arts die mij geopereerd heeft.

Ik wil dit jaar beginnen met een kort verhaal uit de Amnesty agenda van 2012, geschreven door Elie Wiesel, getiteld "Vuurland".

Hoe zou ik mij niet in kunnen leven in de problemen van de vluchteling, terwijl ik er zelf een ben? Ja, ik was een vluchteling en iets in me is een vluchteling.

Ik zal een anekdote vertellen uit de tijd dat ik vluchteling was.

In Europa, tijdens de oorlog, brachten vluchtelingen hun tijd door met wachten op visa. Ze wachtten dagen en dagen in de rij voor alle mogelijke consulaten, wachtend op een visa voor waar dan ook. Twee joden hadden uiteindelijk elk bij een verschillend consulaat papieren bemachtigd. "Waar ga je heen?" vroeg de een en de ander antwoordde: "Brazilië. En jij?". "Vuurland!" "Maar dat is zo ver". Waarop de eerste antwoordde: "Ver van waar?"

Dat beschrijft voor mij de geestesgesteldheid van de vluchteling. Ver van waar? Plotseling doen de geografische afstanden er niet meer toe. Je kunt een kilometer van de grens wonen, en het is geen kilometer; het is een leven. De Fransen bijvoorbeeld die tijdens de oorlog aan de Zwitserse grens woonden zagen Zwitserland elke dag; ze zagen mensen die in

vrijheid leefden. Ik heb ze nooit kunnen begrijpen, nu nog niet... wat dachten zij van vrijheid?

Je kunt ook de vraag omdraaien. Ik heb nooit kunnen begrijpen en begrijp nu nog niet hoe die mensen in Zwitserland, die vrij waren, vrij konden blijven en hun ontbijt, lunch en avondmaal eten en ondertussen naar de overkant kijken, naar bezet Frankrijk. Uiteindelijk leefden zij in dezelfde tijd, en toch, de tijd was op haar eigen manier onderverdeeld.

Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de Amnesty collecte die gehouden wordt van 12 t/m 18 februari 2012.

Mag ik deze warm bij u aanbevelen en wanneer u collectant wil worden, dan kunt u dat bij mij doen en meldt het dan wel naar een contactpersoon. Ik zelf ben ook een collectant in de wijk Hoograven bij de Albert Heinwinkel.

Hartelijke groeten, Wim van Gessel, telefoon 2621510

DE VEERTIGDAGENTIJD 2012



Cordaid

De veertigdagentijd is een periode waarin Christenen zichzelf onderzoeken en zich tot God bekeren als voorbereiding op het

Paasfeest. Vasten is vaak een groepsgebeuren en staat in het teken van ommekeer, van streven naar meer rechtvaardige verhoudingen in de samenleving. Vasten geeft nieuw elan aan de relatie met medemensen.

Hoe moet je vasten?

Daar zijn geen vaste regels voor, de houding van waaruit je vast telt: "In het verborgene doen", "je er niet op voor laten staan".

Als wij tijdelijk met minder genoeg nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen de ander, maar worden er zelf rijker van.

Bij vasten denken we in de eerste instantie aan minder eten en niet snoepen. In een breder verband is vasten ook: meer bidden, bewust omgaan met energie, minder vlees eten, het kopen van biologische - en fair trade producten, het vermijden van tussendoortjes, geen eten weggooien, minder lang douchen, weerstand bieden tegen koopimpulsen, of de auto een keer laten staan.

Vastenactie roept ieder jaar weer op tot bezinning en reflectie.

Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Ethiopië. Hier zet de congregatie Daughters of Charity (dochters van barmhartigheid) zich in voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Met scholing, een vakopleiding of een lening krijgen de allerarmsten de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit project is een van de vele die mede door Vastenactie gefinancierd kan worden. Laten we ons solidair tonen en onze gift in de vastenzakjes doen, zodat deze sloppenwijkbewoners een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het geven van giften geeft ook ons perspectief, door te delen met anderen wordt je meer mens.

Wat wordt uw Vastenactie? Bewust stilstaan bij uw leefstijl?

Wat is uw rol in de samenleving? Opnieuw ont-(her-)ontdekken wat echt belangrijk is?

Dit jaar krijgt de campagne een nieuwe uitstraling met als slogan: de Vastenactie van, een persoonlijk appel op iedereen die op eigen wijze vorm wil geven aan haar/zijn betrokkenheid.

Via de media zullen initiatieven van mensen te zien zijn, hoe zij vorm gegeven hebben aan hun vastenactie.

Heeft u al ideeën, deel ze met ons of met elkaar. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 22 februari en loopt tot en met stille zaterdag op 7 april. Op zondag 8 april is het Pasen

Diaconie

P.S.

Dat de Vastenactie resultaat kan bieden moge blijken uit de opbrengst ervan. In het volgende artikel kunt u zien wat er de afgelopen twee jaren is bijeengebracht door u.

OPBRENGST VASTENAKTIE

Dat de Vastenactie bij veel mensen aanslaat moge blijken uit de cijfers ervan voor onze parochiegemeenschap voor de voorgaande jaren.

Vastenactie 2010 definitief	Aantal	Totaal
Parochieopbrengst		€ 540,50
Giften uit vastenzakjes	23	€ 370,00
Giften n.a.v. donateursbrief	115	€ 3.513,00
Alle overige giften		€ 626,34
Definitieve totaalopbrengst		€ 5.049,84
Vastenactie 2011 voorlopig	Aantal	Totaal
Parochieopbrengst		€ 600,00
Giften uit vastenzakjes	18	€ 310,00
Giften n.a.v. donateursbrief	100	€ 2.820,00
Alle overige giften		€ 271,34
Voorlopige totaalopbrengst		€ 4.001,34

Voorwaar heel aardige bedragen. Maar ziet u wel dat de (voorlopige) opbrengst van 2011 minder is dan die van 2010? Misschien een stimulans om dit jaar mee te doen of iets meer te geven. U weet dat het geld van de Vastenactie op zijn plaats komt!

VOOR DE JONGEREN

Nacht Zonder Dak : door *Annemarie Scheerboom*

Op 27 december zijn we (drie mensen uit onze parochie en zes mensen uit andere parochies) heel in Utrecht aangekomen. Iedereen had dubbele lagen kleren aan en sommigen een slaapzak erbij. Toen werd er een kleine introductie gegeven waarin onder andere het programma globaal verteld werd en werden er stickers en shirts van Nacht Zonder Dak uitgedeeld. Ook hadden we een vlag bij ons, maar geen vlaggenstok. Ons eerste doel was hierna dan ook het vinden van een vlaggenstok. Uiteindelijk hadden we een geschikte stok in de bosjes gevonden. Daarna hadden we besloten, omdat het al begon te schemeren, om op straat mensen aan te spreken om bij te dragen aan ons avondeten en ontbijt. De groep splitsten we toen in tweeën om de mensen efficiënter aan te kunnen spreken. Toen we al een paar euro's bij elkaar gesprokkeld hadden, raakten we in gesprek met een student die ons vervolgens bij hem thuis uitnodigde om daar te blijven avondeten. Toen hoefden we dus niet meer verder te bedelen, want we hadden al genoeg geld voor het ontbijt. Gelukkig maar, want het was al donker aan het worden en we moesten nog een slaapplek zoeken. Tijdens onze zoektocht kwamen we nog langs het tentenkamp van Occupy. Hier hebben we met een van die mensen gepraat en mochten we zelfs een kijkje in zijn tent nemen. Vervolgens liepen we langs de Dom waar we een portiekje zagen waar wel een aantal mensen in konden liggen. Onderweg hadden we ook al wat dozen ingezameld, maar toen we eenmaal besloten hadden dat we in dat portiekje zouden slapen, ging een helft van ons groepje op zoek naar nog meer dozen uit supermarkten en "bewaakte" de andere helft van de groep het portiekje.

Eenmaal teruggekomen met veel karton, was het bijna acht uur. We gingen toen maar richting Hoog Catharijne, want daar hadden we met iemand van Tear (de organisatie achter Nacht Zonder Dak) afgesproken. Intussen hadden we wel al heel veel honger gekregen en probeerden gratis eten bij supermarkten te krijgen, maar zij mochten helaas geen eten weggeven. Moe en hongerig zaten we toen te wachten in Hoog

Catharijne, toen er een jonge man op ons afkwam met de vraag wat we aan het doen waren. Toen we ons verhaal verteld hadden, zei hij dat hij wel twee slaapplekken over had.

Een super lief aanbod natuurlijk, maar dat hebben we af moeten slaan. Wat wel grappig was, was dat er na deze man een vrouw op ons afkwam die ons verhaal had aangehoord en ons aanbod om een kop soep te halen bij haar Soepbus. Maar eerst moesten we naar de man van Tear.

Om acht uur ontmoetten we op Centraal Station de vertegenwoordiger van Tear, waar we onze avonturen van die dag aan hadden verteld. Hij liet ons vervolgens een filmpje zien over het leven van twee straatkinderen en vertelde er nog wat over. Ook zei hij dat hij nog nooit een Nacht Zonder Dak had meegemaakt die op deze manier georganiseerd was, omdat wij er als een soort onvoorbereide avonturiers op uit trokken. Toen we afscheid van deze man hadden genomen, trokken we hongerig naar de Soepbus waar er nog twee daklozen soep stonden te eten. Met een van die daklozen hebben we een heel gesprek gehad en zo zijn we veel over zijn leven te weten gekomen. Bij het afscheid van deze lieve mensen, wenste deze dakloze ons zelfs nog succes met onze actie.

Na het soepje gingen we naar de student die ons had uitgenodigd voor het avondeten. Daar hebben we, samen met zijn huisgenoot, van tien tot half 1 's nachts pizza's staan bakken. Dat zou je normaal gesproken toch niet zo snel meemaken, dacht ik zo. Na de pizza's liepen we weer terug naar het portiekje bij de Dom, maar toen we daar net aankwamen, werden weggestuurd door de politie. Hierdoor moesten we verkassen en besloten we om in de skatebaan van het Griftpark te slapen. Iedereen was hartstikke moe toen we daar aankwamen, maar uiteindelijk heeft bijna niemand kunnen slapen vanwege de kou.

's Ochtends was iedereen behoorlijk afgekoeld, dus om zeven uur trokken we naar Hoog Catharijne om op te warmen. Daar hebben we ook ontbijt gehaald van ons bij elkaar gebedelde geld (het geld dat overgebleven was, ging naar Tear). Het ontbijt was rustig en gezellig. Maar hierna waren we blij dat we weer naar huis konden om onze nachtrust in te kunnen halen in een lekker warm bedje.

Wij willen u graag bedanken voor het sponsoren van onze actie!
Zelf heb ik €361,30 opgehaald voor Nacht Zonder Dak, waarvan €119,55 bij de kerk.

VOOR DE KINDEREN

Als ik in INDIA geboren was, zou ik dan christen zijn?

Hallo Max,

Dankjewel voor je lange brief. Je vraagt of je ook christen geweest zou zijn als je in India geboren was.

Waarom niet? Je godsdienst is niet afhankelijk van het land waar je woont. Weet je dat Bartolomeüs en Thomas de eerste apostelen waren die het Goede Nieuws in India hebben gebracht, bijna tweeduizend jaren geleden.

Maar het klopt dat in India het overgrote deel van de bevolking hindoe is. Zij geloven in de goden Vishal en Shiva en in tal van andere goden. Andere Indiërs zijn boeddhist en volgen op hun beurt de lessen van de Boeddha, die vijf eeuwen voor Christus leefde.

Sommige zijn moslim en leven naar de Koran, die werd geschreven door Mohammed. Maar er zijn ook christenen. Het zijn er niet zo veel. Degenen die ik ken in Bombay zorgen voor de opvang van straatkinderen. Je ziet, leven volgens het Evangelie heeft geen grenzen en iedereen kan het horen, geloven en zich laten dopen.

Max, jij bent christen omdat je ouders je hebben laten dopen. Maar het is aan jezelf om te beslissen of je al dan niet als christen wilt leven. Ik begrijp goed uit je brief dat je daar serieus over nadenkt.

Je oom Karel

Marianne en Peter

bron: maar wie is God?

GEBEURTENISSEN VOOR DE JONGEREN

Ook in een vorig blad heeft u hierover al kunnen lezen. Maar wij vinden het belangrijk genoeg nog eens uw aandacht te vestigen op twee gebeurtenissen die dit jaar zullen plaats vinden.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Na januari starten op 2 plaatsen de voorbereidingen voor de 1e heilige communie. De kinderen van Antonius- en Dominicuskerk gaan samen. En aan de andere kant van het spoor, de kinderen van Joseph, Nicolaas/Monica, Rafaël en Zuilen. Op zondag 22 april zullen zij hun eerste communie doen. U kunt zich nu al opgeven bij het secretariaat van uw eigen kerk, dan nemen wij later contact met U op.



VORMSEL

Jongeren die meedoen aan "Verruim je blik" en ook anderen van 12-13 jaar worden uitgenodigd mee te doen aan de vormselvoorbereiding. Het vormsel zal plaats vinden op één plek en wel in de Antoniuskerk op 3 juni. Als je nu opgeeft bij het secretariaat van je eigen kerk, nemen we later contact met je op. In Ludgerus Actueel en op de website zal voortaan duidelijk aangegeven worden in welke kerk er iets te doen is.



Wat u maar
kwijt wil
BUS

Suggesties
Wensen
Verhuisberichten
Kopij voor Kerkblad
Vragen

Misintenties kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het secretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. St. Rafaël, met vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel ontvangen, of wel krijgt, maar er geen prijs op stelt, of u wilt in- of uitgeschreven worden, vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4. U kunt ook het secretariaat bellen.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst